

## Öregrunds hembygdsförening



Sedan 17 år tillbaka återuppstår Öregrund som badort. Detta sker i början av augusti. Överallt i staden pågår aktiviteter såsom gammeldags marknad, mässingsorkestrar spelar, veteranbilsparad, tändkulebåtar med sitt ”dunk dunk”, klädparad, badortsdopp o.s.v. På hembygdsgårdens äng pågår aktiviteter för alla barn. Här får de bygga och måla båtar, måla tavlor, hoppa hage och hopprep, blåsa såpbubblor med mera. Det hela avslutas med att gycklarkompaniet från Gävle ger en barnshow med Wullger & Mimmi. Uppe på gården serverar föreningen kaffe och kakor under musik av mässingsorkester. På ängen firas för övrigt nationaldagen och midsommar med dans runt stången.

I bakgrunden syns här hembygdsgårdens huvudbyggnad, med uppslagsflaggan hissad och Kåringöns fyr, byggd 1883 och hitflyttad på 1950-talet. Till höger en trösklada som idag används som förråd.

*Foto och text Anders Lindström.*



Hembygdsgårdens tomt är bildad genom sammanslagning av flera tomter där huvudbyggnaden uppfördes 1785 av sjökaptan J. F. Wernberg och gården undgick branden 1829. Huset höjdes och byggdes till 1851. Genom ingifte övergick gården på 1870-talet till bruksskeppare Lind. 1938 såldes gården till bruksdisponenten Karl Anders Fredrik Göransson på Sandvikens Järnverk som tillsammans med sin syster Sigrid hade en sommarbostad i Öregrund sedan 1898. Tanken var att ha huset som semesterhem för anställda vid järnverket. 1946 hade planerna ändrats och hela fastigheten donerades av disponenten och hans syster till den nybildade hembygdsföreningen.

Gården visas tre gånger i veckan sommartid och kan hyras för olika evenemang. Bilden visar salen som tillbyggdes 1851. På väggarna finns tavlor med motiv från Öregrund, däribland akvareller av Ludvig "Lubbe" Nordström.

*Foto och text Anders Lindström.*





Sedan Öregrundshembygdsförening bildades 1946 har föreningen erhållit många fartygsföremål. I slutet av 1960-talet väcktes förslaget att göra om gårdens gamla ladugårdslänga, som var i dåligt skick, till ett fartygmuseum. Detta stupade på grund av ekonomiska skäl. År 1969 blev hembygdsföreningen erbjuden att få tillvarata fyrskeppet Västra Bankens däckbyggnad och inventarier. I och med detta tillkom ytterligare föremål till samlingarna. 1972 väcktes frågan på nytt och en kommitté tillsattes. På höstmötet samma år beslutades att göra en ombyggnad av ladugården till sjöfartsmuseum då man erhållit en donation och beviljats AMS-bidrag. På hösten 1973 stod det 50 kvadratmeter stora museet klart.

Här finns ett stort antal fartygsmodeller och -tavlor, namnbrädor och lanterner av alla de slag. I taket hänger signalflaggor och livbåtsåror. På golvet plattningmattor och i skylightet ligger mässingsföremål från fyrskeppet och fyrmästarens daghytt med originalinredning finns uppbyggd.

*Foto Yvonne Ahtaanluoma Pettersson. Text Anders Lindström.*



Ur föreningens gästbok kan man läsa väldigt många intressanta noteringar. På bilden nederst syns namnunderskrifter från maj 1949 då Upplands fornminnesförening var på besök med landshövdingen Hilding Kjellman i spetsen. I juli 1952 var tydligen kustflottan på besök och tre glada sjömän har satt sina spår.

Foto och text Anders Lindström.