

Västlands hembygdsförening



Västlands hembygdsgård har en lång och brokig historia. Byggnaden tillhörde under slutet av 1600-talet Wesslands bruk och användes som dess corps de logis. Wessland hade anlagts år 1612 ”af en befallningsman med Sahl. Drättning Christinas penningar” (alltså Kristina av Holstein-Gottorp som avled 1625 och som var gift med Karl IX). 1926 bildades en JUF-förening i Västland som förvärvade och renoverade den s.k. Åkerbygården. När JUF upphörde med sin verksamhet bildades Västlands hembygdsförening 1961 som då tog över byggnaden som sin hembygdsgård. På bilden syns Ante Wadman från Väla by som hade ett starkt engagemang i JUF.

Foto UNT. Text Carl-Bertil Wallin.



För 40 år sedan, den 12 augusti 1979 var det spelmannsmusik i kyrkan under ledning av Herman Eriksson. Den efterföljande stämman vid hembygdsgården blev startskottet med många spelmän från Uppland med omnejd. Vi har kunnat glädja oss åt deltagande av våra två bästa spelmän på nyckelharpa, Eric Sahlström och Ceylon Wallin, samt Västlands spelmannslag under ledning av Gösta Hellström. Under de gångna åren har vi haft 80–100 spelmän per år och många andra artister har framträtt både i kyrkan och vid hembygdsgården. Primadonnan på Storan i Göteborg, Berit Bohm, Bertil Boo ”den sjungande bonden”, Iggesundsgänget är några av dem. Fortfarande är vi några kvar i arrangörsgänget från den första stämman, ett arbete som givit oss mycket glädje genom de 40 åren.

Foto och text Carl-Bertil Wallin.



År 2001 startade Västlands hembygdsförening bygget av en extra samlingslokal invid hembygdsgården. En av initiativtagarna till bygget var Bengt Jansson. 2004 stod samlingslokalen eller Logen som den kallas klar. På bilden syns några av de frivilliga som arbetade med bygget. Logen används vid spelmansträffar och andra sammankomster som nationaldagsfirande och gudstjänster.

Foto Bengt Jansson. Text Anders Hedbom.



Syföreningen vid Västlands hembygdsgård har under flera år varit en viktig ekonomisk sponsor för hembygdsgården. Med bidrag från dem har föreningen bl.a. kunnat köpa in möbler, porslin till köket, slipa golvet i stora salen samt renovera toaletterna. Syföreningen arrangerade luciafirande, julmässor och auktioner, aktiviteter som ligger till grund för det ekonomiska bidraget. På bilden syns några av de damer som under 1970-talet ingick i syföreningen. Från vänster, Margareta Mattsson, Alva Vadberg, Nanny Lundberg, Asta Hellström, Birgitta Malmgren och Inga Johansson.

Fotografokänd. Text Anders Hedbom.