

## Skokloster gille



Soldattorpet nr 48 hör till de äldsta husen i Skokloster. Det första byggdes någon gång under 1600-talets senare del. Soldaten som då flyttade in i torpet hette Ture Wass. Han flyttade in 1679. Det nuvarande soldattorpet är från senare delen av 1700-talet. Byggnaden är helt ursprunglig med undantag för 1800-talets nymodigheter: en järnspis på härden i stugan, en tegelugn i kammaren samt en ytterförstuga. Torpet skänktes till föreningen 1990 av friherrinnan Hermine von Essen med villkor att det skulle bevaras i ursprungligt skick. Underhåll av tomt och byggnader fick ske, men inga förändringar eller moderniseringar. På 1970-talet började Bror Nygren, som tidigare varit slottskamrer på Skoklosters slott, att samla material och dokumentera soldattorpens historia i Skokloster. Nygren gav ut en skrift om dessa och överlät senare sitt forskningsmaterial till Yngve Karlström som då var ordförande i Skokloster Gille. Han använde dessutom detta torp som sommarbostad mellan åren 1968–90.

*Foto Anita Hamerslag. Text Skokloster Gille.*

<u>Ordinarie Soldater:</u>			
Blom	N <sup>o</sup> 46	9	41
Flinta	N <sup>o</sup> 53	2	53
Sants	44	2	58
Lindberg	47	4	37
Skön	N <sup>o</sup> 45	2	48
Skog	N <sup>o</sup> 54	2	85
Spetts	N <sup>o</sup> 52	6	88
Mark	N <sup>o</sup> 43	1	72
Stolt	N <sup>o</sup> 48	4	26

Forskning har alltid varit av betydelse för Gillet och det skrevs in i de första stadgarna. Föreningen har en forskningsgrupp under ledning av Hilding Wejdsten som har spenderat många timmar med att klarlägga befolkningens liv och leverne under århundraden under parollen "Skokloster – inte bara ett slot". Forskningen har dokumenterat torp och gårdar och dess bönder, torpare, pigor och drängar.

Detta material delges medlemmarna i föreningens medlemsblad som utkommer 2–4 gånger per år.

Föreningen har låtit trycka ett flertal skrifter, bland andra *Skoklosters soldater och soldattorp* i samband med "Soldatveckan" 2010, *Båtar och sjötrafik runt Skokloster* och senast i raden *Kyrkan, klostret och Flasta kyrkoruin*.

Foto Arkiv Digital. Text Anita Hamerslag.



Kopia av soldattavla som sitter synlig på torpets framsida mot vägen. Originallet finns bevarat men är numera skyddat från väder och vind.

*Foto och text Anita Hamerslag.*