

## Hagby hembygdsförening



I Hagby by fanns tidigare fem hemman och ett av dem, Henrik Anderssons, fick flytta ut vid laga skiftet 1860. Gården fick namnet Bergesta efter den steniga höjd där gården placerades. Idag brukas gården av Henriks ättlingar, Karl-Arne Brolin med hustru Anna och deras dotter Johanna med make Jimmy Nyberg. År 1918 var det Karl-Arnes farfar och farmor som drev gården, Walfrid och Gerda Brolin, som inför fotografen har ställt upp med anställda och djur. På fotografiet ser vi, från vänster: August och Kristina Brolin (föräldrar till Walfrid), Augusta Öster (syster till Walfrid) med sonen Olle, pigorna Rut Karlsson och Helga Törnberg, Gerda Brolin med sonen Arne, Walfrid själv, och fosterdottern Gulli Brolin.

*Fotografokänd. Text Göran Ulväng & Susanna Tielman.*



När staten tog över vägunderhållet förbättrades landsbygdens vägar avsevärt och reguljär trafik blev lättare. För dem som skulle till Uppsala men inte hade tillgång till bil eller häst och vagn återstod att antingen gå, cykla eller "tinga" plats på vagnar eller lastbilar som skulle i den riktningen. I början på 1920-talet öppnade den första reguljära linjen Hagby-Ramsta-Uppsala av droskägaren och tillika chauffören Albin Karlsson. 1926 tog Robert Gustavsson vid och körde sträckan Holmbro i Skogstibble-Uppsala, med en buss som gjorde 20 km/h. Restid vid bra väder: två timmar. Men att ställa in var inte att tänka på: Bussen skulle alltid gå, om så snöoväder gjorde att det tog hela natten.

*Fotografokänd. Text Göran Ulväng & Susanna Tielman.*





En av socknens bonde-entreprenörer var Torbjörn Brunnberg på Focksta gård som grundade Mamma Mu's delikatesser med framställning av kalvdans och ostar. Ingen mindre än Astrid Lindgren skulle inviga de nya lokalerna 1984. Sonen Henrik berättar: "Mamma och pappa hade arbetat i ladugården på morgonen och hade bråttom att byta om inför den stora invigningen. Stämningen var tumultartad och spänningsfull. De sista förberedelserna skulle slutföras, mamma och pappa skulle kasta av sig ladugårdskläderna och göra sig i ordning och hundarna skällde frenetiskt. Antiklimax av denna annars ganska anspråkslösa händelse uppstod då pappa Torbjörn, endast iförda kalsonger, dundrade ner för trapporna och vrålade: "Håll käften hundjävlar!". Lite oväntat satt dock en liten blid dam på en bänk i hallen nedanför trapporna vid namn Astrid Lindgren. Hon skrattade åt uppståndelsen och pappa stämde in, kanske inte lika ogenerat, och isen var så att säga bruten dem emellan."

*Foto Göran Palm. Text Göran Ulväng & Susanna Tielman.*



Sunnanå kvarn ligger vid Sävaån, som ringlar sig fram från Ålands socken ner till Lårstaviken. På sin väg dit har den under århundraden givit kraft åt många kvarnar, däribland byggnadsminnesförklarade Focksta kvarn i Hagby socken. Dock har de flesta kvarnar rivits allt eftersom de inte längre varit till nytta. Också Sunnanå kvarn, med den avfotograferade byggnaden från början av 1800-talet, har mött sitt öde. Kvarnen råkade ut för en torr sommar med lågt vattenstånd och rustbädden ruttnade. Grunden fick då kraftiga sättningar och hela byggnaden blev instabil och fick rivas på 1980-talet. Så blev Sunnanå säteri, en av socknens få herrgårdar, av med den kvarn som varit känd sedan medeltiden.

*Foto Tuula Autio 1986, Upplandsmuseet. Text Göran Ulväng & Susanna Tielman.*