

Bälinge hembygdsförening



På sin ursprungliga plats, vid den historiska vägen som åt ena hållet ledde till Uppsala och åt andra hållet via Tingstukällan ledde till Skuttunge, ligger en ryggåsstuga från 1700-talet, kallad Bakomstugan. Stugan var hem och verkstad för hantverkare och användes under senare delen av 1800-talet och fram till 1931 av fattigvården. De sista som bodde i stugan var Matilda Eklund och hennes dotter. Matilda livnärde sig på att på uppdrag av byborna sticka strumpor, vantar och mössor. Sockenmännen hade sedan länge velat sätta in en järnspis i stugan, men Matilda ville ha det som det alltid varit med öppen eld på härden.

Stugan är tidstypiskt möblerad och innehåller hushållsredskap från 1800-talet. Vid stugan, som ägs och vårdas av Bälinge hembygdsförening, har samlats ett antal vägstenar från trakten.

Foto och text Nils Erik Lundberg.



Längs den historiska vägen mellan Bälinge och Skuttunge ligger Tingstuckällan som sedan hednatid är känd som tings- och avrättningsplats för Bälinge härad. Platsen upphörde troligen som tingsplats redan under första hälften av 1400-talet, medan bestraffningar verkställdes vid källan ända fram till 1700-talets början. Mellan 1608 och 1688 finns dokumenterat att elva avrättningar utfördes vid källan. Vid källan står en runsten med texten ”fulluge och åsgunn, dessa makar, lät hugga stenen efter sig båda, medan de levde. Gud hjälpe anden” (U1093). De sista orden tyder på att de var kristna.

Ur källan strömmar ett kristallklart vatten året om men den mycket varma och torra sommaren 2018 sinade källan under några månader. Platsen med sin historiskt rofyllda mystik är ett mycket populärt utflyktsmål. Vägen från Bälinge och källans omgivning sköts sommartid av Bälinge hembygdsförening.

Foto och text Nils Erik Lundberg.