



Bild 1. Från årsmötet vid Västerlövsta hembygdsgård.

MED FORNMINNESFÖRENINGEN I VÄSTERLED

Vårutflykten och Upplands fornminnesförenings årsmöte ägde rum söndagen 1 juni 1947 med Västerlövsta och Sala som mål. Därmed ställde fornminnesföreningen sin färd också till en plats utanför landskapets gränser, då ju Sala stad ligger i Västmanland.

Ett par hundra personer bestego vid Uppsala central färdbussarna och det första färdmålet var Västerlövsta hembygdsgård. Här hälsade landshövding Kjellman från tunet de närvarande välkomna och uttryckte sin glädje över den livliga anslutningen och över den förtjusande och mångskiftande bild av uppländsk natur och kultur, som utbredde sig för blickarna.



Bild 2. Landshövding Kjellman, kontraktsprosten Ström och intendent Älenius betrakta Västerlövsta hembygdsgård.



Bild 3. Disponent Holmquist hälsar välkommen vid Sala gruva.



Bild 4. Ruiner av äldre verk vid Sala gruva studeras.

Därefter vidtog årsmötet på platsen framför hembygdsgården. Förhandlingarna inleddes med några minnesord över den bortgångne styrelseledamoten Johan Larsson i Örbyhus. Till hedersledamot beslöt föreningen kalla professor Gunnar Ekholm, sedan landsantikvarie Sundquist berört hans allmänt kända insatser inom uppländsk fornhistoria.

Sedan förhandlingarna med val och redogörelser m. m. avslutats, stod närmast på programmet en rundvandring i den ståtliga hembygdsgården. Den inleddes med att intendent Ålenius karakteriserade bygden och påpekade hembygdsgårdens utmärkta läge mitt i socknen samt skisserade planen för en tillbyggnad, som skall ge hembygdsgården utseendet av en verklig bondgård. Demonstrationen företogs sedan i grupper, ledda av ordföranden i Västerlövsta hembygdsförening kontraktsprosten Erik Ström, folkskollärare Josef Wahlström och intendent Ålenius. Kaffe serverades vid hembygdsgården av Västerlövsta-Heby lottakår. Innan färden fortsattes framförde landshövding Kjellman fornminnesföreningens tack för det hjärtliga och gästfria mottagandet vid den ståtliga hembygdsgården.

Sala sockens kyrka var nästa mål. Folkskollärare Assar Jansson,



Bild 5. Från samlingen vid Väsby Kungsgård.



Bild 6. D:r Källmark hälsar välkommen från Kungsgårdstrappan.

Saladamm, skildrade sakrikt kyrkans historia och demonstrerade interiören med 1400-talsmålningarna av Albertus Pictor.

Därefter ställdes färden till Sala silvergruva. Resenärerna hälsades vid Drottning Kristinas schakt av gruvdisponent S. Holmquist, och under dennes och folkskollärare Janssons ledning företogs rundvandringen till gruvområdets historiska minnesmärken. Det var ytterst intressant att ta del av de märkliga händelserna kring Sala silvergruva, vars verkliga storhetstid sammanfaller med Gustav Vasas regering, då den icke utan skäl kallades »Riksens förnämsta klenodium».

Slutligen avlades också besök vid den inom Sala stad belägna Väsby kungsgård, som förvärvats av Salabygdens fornminnesförening och inretts för dess museum. Här var det föreningsordföranden överläkare Fr. Källmark som hälsade färdtagarna och lämnade en orientering, innan man steg in i den vackra karolinska herrgårdsbyggnaden.

Härmed var utflyktsprogrammet avverkat, och gemensam middag intogs på Sala stadshotell. Landshövding Kjellman framförde fornminnesföreningens tack för det älskvärda mottagandet och för de utomordentligt intressanta demonstrationer resenärerna fått vara med om. Han betonade också den kulturella och historiska samhörigheten mellan Uppland och Västmanland.

När tiden var inne för återfärd kunde man se tillbaka på en skön och i högsta grad givande utflykt.