



Bild 1. Viby fornby utanför Sigtuna beses.

## MED FORNMINNES TILL VIBY, VENNGARN OCH SIGTUNA

Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt ägde rum söndagen 19 maj 1946 under livlig anslutning. Utflyktens mål var denna gång Viby, Venngarn och Sigtuna. Efter samling i Märsta skedde färd med bussar till Viby, den ålderdomliga byn vid Garnsviken, där landshövding Kjellman hälsade deltagarna. Om de arbeten, som gjorts för att bevara det egenartade kulturresevat Viby fornby utgör, berättade direktör J. Lönnberg, Venngarn. Viby befinner sig under Venngarns ägo. Intendent Ålenius skildrade i korta drag hur livet i en uppländsk by gestaltat sig i gångna tider, varefter byn studerades närmare under en rundvandring, som avslutades på den höjd där Upplands äldsta kloster, Viby cisterciens-



Bild 2. Direktör Lönnberg hälsar från slottsporten föreningen välkommen till Vennngarns slott.

kloster, legat. För detta och för ordens verksamhet i Mälardalen redogjorde landsantikvarie Sundquist. Märkligt är att det brev från 1164—67, varigenom cistercienserna tillförsäkras denna plats, är vår äldsta i original bevarade svenska urkund.

Färden fortsattes med buss till Vennngarns slott, som grundligt besågs under direktör Lönnbergs intresseväckande, av alla högt skattade ciceronskap. Magnus Gabriel De la Gardies slott är att se som ett verk av Jean de la Vallée vid mitten av 1600-talet. Den monumental parkanläggningen knyter till sig stort intresse.

Färden gick vidare till Sigtuna och Sigtunastiftelsen, vars direktör, docent Gösta Lindeskog, hälsade föreningen välkommen. Här-efter intogs kaffe i Rosengården.

Vid det därefter följande årsmötet inledde landshövding Kjellman förhandlingarna med minnesord över de bortgångna hedersledamöterna f. landshövding Nils Edén och arkitekt Ferdinand Boberg.

Till hedersledamot beslöt föreningen kalla den avgångne riksantikvariern Sigurd Curman som en hyllning för det utomordentliga sätt, varpå han under en lång följd av år handhaft den högsta



Bild 3. Kaffepaus i Sigtunastiftelsens Rosengård.

ledningen av kulturminnesvården i vårt land. Den år 1944 instiftade förtjänstmedaljen utdelades till järnhandlaren Sven Beckman, Kungsängen, rektor J. E. Johansson, Tierp, och lägenhetsägaren Viktor Svensk, Rånäs, för förtjänstfulla insatser inom landskapets kulturminnesvård.

Sedan förhandlingarna med val m. m. avslutats höll d:r Märten Fryklund ett föredrag över Sigtuna genom seklerna. Talaren gav en intressant skildring av de märkliga arkeologiska upptäckter, som gjorts inom stadsområdet. Sigtuna, en gång Svea rikets huvudort, har i våra dagar blivit en bildningens högborg och upplever nu sin andra storhetstid.



Bild 4. De nya medaljörerna, Sven Beckman, J. E. Johansson och Viktor Svensk, ha korats vid årssammanträdet å Sigtunastiftelsen.

Efter denna högt skattade orientering i stadens historia följde en rundvandring i Sigtuna, varvid S:t Pers kyrkoruin och Mariakyrkan demonstrerades av landsantikvarie Sundquist. Vid rådhuset tog borgmästare Dahl emot och berättade om rådhuset och dess omgivning. En högtidsstund i Mariakyrkan avslutade rundturen. Stiftelsens elevkör sjöng och rektor I. Sahlin spelade å orgeln.

På grund av den stora anslutningen fördelades middagen på två grupper: halva antalet resenärer intog middag på Stadshotellet och den andra hälften på det nya värdshuset Draken. Landshövding Kjellman framförde fornminnesföreningens stora tack till alla dem, som på ett så förtjänstfullt sätt medverkat vid dagens olika programpunkter.

Så småningom var tiden inne för uppbrott och man återvände till hemorten efter en dag, som till alla delar blivit utomordentligt lyckad och minnesvärd.