

Från hembygdsarbetet

Almunge Hembygds-gille

Almunge Hembygds-gille äger fastigheten Almunge-Hagby 3:2 vid Torslund nära Almunge kyrka. Här finns ett 15-tal byggnader, alla spelar sin roll i Gillets verksamhet.

Under 2004 hade Gillet 311 medlemmar. Styrelsen har haft nio protokollförda sammanträden.

Gillet stora traktorsamling har i år utökats med en Volvo T22 av 1951 års modell. "Tekniska Gänget" har under året byggt två stabila, mobila bodar, en försäljnings- och en lotteribod, båda vackra och välbyggda. Flera av Torslunds byggnader har rödfärgats.

Vårens ankomst firades sedvanligt med brasa, tal, skönsång och ett stort fyrverkeri som Lions svarade för.

Torslunds-dagen den 13 juni var solig, varm och välbesökt. Bland begivenheter-na: konstutställning, utställning av gamla broderier, lådbilsrally och dansuppvisning.

Gillet deltog under fyra tillfällen i juli i ett nytt projekt kallat "Almunge-rundan", en resa med traktor och vagn från Almunge station till Torslund, med guidning av Gillesgården, vidare till



Skogvaktarbostaden vid Torslund nära Almunge kyrka. Här finns ett 15-tal byggnader, alla har sin roll i Almunge Hembygds-gillet verksamhet.

Almunge kyrka även där visning, sedan till konstantverksbutiken och åter till stationen. Detta i samarbete med Länna-katten, Kyrkan och Studieförbundet Vuxenskolan.

Biblioteksverksamheten i Länna har även detta år ombesörjts av Gillet. Studie-cirklarna i järnsmide och vävning har också fortsatt.

Styrelsen har förkovrat sig med en studieresa till Kvekgården nära Örsundsbro och Ekeby by strax väster om Uppsala.

Torslund har varit välbesökt av skol-

klasser, orienterare, boulespelare och gäster från andra föreningar. Ett bröllop har hållits vid vår altarpalts i allén.

Den 48:de årgången av Almunge Allehanda trycktes i 500 exemplar. Tidningen distribueras till Gillets medlemmar i socknen och i förskingringen samt säljs i lokala butiker.

Anita Hedin, sekreterare

Altuna hembygdsförening

Under året har två protokollförda möten hållits; dels ett styrelsemöte där programverksamheten för året fastställdes och vidare årsmötet med sedvanliga förhandlingar som hölls den 9 maj i hembygdsgården.

I slutet av mars sjuder det av liv i skolmuseet. Fjärdhundraskolan har sin kulturvecka och en grupp elever har valt aktiviteten gammaldags skoldag. En ganska sträng men rättvis fröken, Monika Thorsell Andersson, undervisade barnen. De fick vara med om morgonandakt, räkna med kulram, skriva på griffeltavla, äta medhavd matsäck och t.o.m. stå i skamvrån, det senare kanske mest för fotografen från lokaltidningen.

Den 6 juni firade vi nationaldagen under medverkan av ortens hemvärnsmän och Trögds spelmannslag.

På midsommarafton hölls den traditionella familjefesten vid hembygdsgården där dansen kring midsommarstång-

en leddes av Margareta Gestrin.

Den 7 augusti gjordes en utflykt till Väsby Kungsgård i Sala. Efter guidad visning bjöds deltagarna på kaffe vid Sala silvergruva.

Den 29 augusti anordnades en trivselkväll i hembygdsgården. Trubadur Lars Wall, Torstuna, stod för underhållningen. Förplägnaden bestod av rågmjölgröt, lingon och mjölk.

Höststädningen den 5 oktober avslutade verksamhetsåret 2004.

Styrelsen

Björklinge Hembygdsförening

Årsstämma hölls den 28 mars i ett välfyllt församlingshem med sedvanlig inramning med Gås-Anders-bygdens spelmannslag. Prisutdelning förrättades för den årliga teckningstävlingen i samarbete med Kyrkskolan. Årets uppgift var att illustrera berättelsen om spelmannen Gås-Anders.

Valborgsmässoaftonen firades vid Sandviken med sång av kyrkokören under ledning av Magnus Kilvén och Johan Gabriel Borgenstierna vårtalade till en stor publik i det vackra vädret.

Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds vårutflykt den 23 maj gick till Björklinge i ymnigt vårregn. Hembygdsföreningen guidade gästerna i museet och berättade om föreningens och museets tillkomst och den löpande verksamheten (Se bild).

Kyrkstigsvandringen den 31 maj lockade nära 50 vandrare att gå den över nio kilometer långa stigen från Kättsbo till Lagmansbo där ytterligare ett antal slutit upp för att delta i friluftsgudstjänsten.

Björklingedagen den 13 juni inleddes med traditionsenlig friluftsgudstjänst i prästgårdsparken och kyrkkaffe i församlingshemmet. Därpå följde en mycket uppskattad konsert av Suzuki-gruppen Ekeby Stråk inför fullsatt lokal.

Bussresan den 28 augusti gick under ledning av Folke Eriksson norrut via Laxön i Älvkarleby till Ockelbo hembygdsgård och Wijs nedlagda valsverk. Besök i Högbo textilmuseum och Årsunda kyrka avslutade resan.

Vid Höstträffen den 13 oktober berättade Elsie Johansson livfullt om sitt författarskap i ett fullsatt församlingshem och presenterade sin senaste roman "Näckrosträdet".

Julmarknaden arrangerades nu för andra gången i och utanför museet, den 14 december. Marknaden blev mycket lyckad i det fina vädret med många utställare och mycket folk. Många nya museibesökare kunde noteras.

Museet har haft öppet hus på Björklingedagen och på söndagarna under juli och augusti med över 650 besökare. Antalet registrerade föremål uppgår till nära 2 000 och stiger fortlöpande.

Fotoarkivet upptar över 6000 registrerade foton. Torbjörn Norman leder



Från Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds vårutflykt 2004. Garveritställningen på museets övervåning visas av värdföreningens medlemmar Gösta Berlin t.v. och Bror R Eriksson t.h.

arbetet med dataredovisning av fotoarkivet.

Årsskriften Björklinge förr och nu 2004 – årgång 28 – behandlar bl.a. Sommaränge skog, alla tiders arkeologi, om utgrävningarna för E4-bygget, vidare om gravar i Björklinge kyrka och på dess kyrkogårdar, Boken om Norunda Allmänning anmäles, Människor, gårdar och kartor i Nolmyrabygden och mycket annat. Mängden foton ej heller att förglömma.

Medlemsantalet var vid årsskiftet 2004/2005 305 st.

Titta gärna på hemsidan:
www.bjorklingehembygdsforening.c.se
 Bror R Eriksson

Boglösa hembygdsförening

I mars hölls föreningens årsmöte som gästades av Leif Björklund från lantbruksradiation som föreläste. Dessutom bjöds på musikunderhållning, kaffe och smörgås.

En hållristningsvandring ordnades vid Ö Rickeby med Linda Karlsberg som ledare. Årets sommarresa gick till Dalarna.

Ommålning av väggarna i Hällristningsgården genomfördes enligt "Raneprojektet". Hällristningsgården har med hjälp av medlemmarna hållits öppen lördagar och söndagar 5 juni–12 september. En sommarvärdinna har funnits i gården alla dagar i juli.

Besöksantalet i Hällristningsgården var 70 personer och i Fridegårdsstugan ca 100 personer.

Luciafirande arrangerades i december.

Inga-Britt Pettersson, sekreterare

Bondkyrko Hembygdsförening

Förutom den sedvanliga programverksamheten bedriver hembygdsföreningen också fest & konferensverksamhet för att finansiera underhåll och investeringar i prästgårdsområdet.

Fest & konferensverksamheten har inte nått upp till målet på 1 Mkr i intäkter utan landat på 770 tkr. Medlemsantalet har minskat med 10 personer (– 8%). Åtgärder vidtas för att ändra på detta.

Programverksamheten har haft nio

sammanskomster enligt följande:

"Minnenas afton" med Carin Ax, Gunnar Svensson och Kersti Wijk, "Upsala i centrum under 1000 år" med Helena Harnesk, "Spelmanslåtar från Rickomberga" med Stina Blomberg och Anders Edling, "Uppsala Ekeby" med Ingrid Atterberg, Luciatåg med elever från Tiundaskolan, Bakdag och Musik-kafé med Ikaros (musikgrupp), "Fornlämningar i Stabbyskogen" med Dan Fagerlund, gudstjänst med P Nelsson m.fl. samt "Fornlämningar i Berthåga" med Dan Fagerlund.

Föreningen Sköna Gröna Stabby och Bondkyrko hbf genomförde under året ett projektprogram med namnet "Stabbyskogen som närnatur och närkultur" tillsammans med Stams Fastigheter, Uppsala kommun Fritid o Natur, Landstinget samt närliggande skolor. Projektprogrammet har beviljats statliga bidrag på 50% av en budget på 518 tkr, som genomförs 2005-2006 och omfattar synliggörande av gravfält, handikappanpassad promenadstig och grillplats, stängsling av hagmark för fårbeta samt Stabbyskogens dag.

Ove Lundgren, ordförande

Danmarks hembygdsförening

År 2004 inleddes med årsmöte där den nye landshövdingen och ordföranden i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, Anders Björck talade om

Uppland och landskapets utvecklingsmöjligheter.

I mars hade vi vårt traditionella musikkafé, denna gång med en iransk musikkvartett, Sheida. I april besökte vi Kungsängens gård. Vi fick en genomgång av gårdens historia och vi fick se hur modern helautomatisk mjölkning går till.

Bussutflykten i maj gick västerut till Boglösa hällristningsområde och cykelturen i juni österut via Mora stenar till Lagga, där hembygdsföreningen visade sin restaurerade väderkvarn i Väsby och bjöd på kaffe. Turen avslutades vid Lagga kyrka, där vi kunde beundra Milles spelande ängel på moderns grav.

Vid en midsommargudstjänst på Linnés Hammarby delade föreningen för nionde året ut Linnéstipendiet, sponsrat av UNT. Årets stipendiat, Gunilla Anderman har i flera år varit huvudansvarig för föreningens omvårdnad av Linnégården i Sävja.

Hösten inleddes med en busstur söderut till Sollentuna och Vallentuna. Vi besökte först Stockholms läns museums utställning Inga och Estrid, två mäktiga kvinnor under vikingatiden och gjorde sedan vandringar i Jarlabankens marker och studerade de många runstenar som familjen lämnat efter sig. Vid lilla Sylta informerades vi om Norrortsledens konsekvenser för kulturlandskapet och vad som kommit fram vid de arkeologiska undersökningarna. I oktober höll Per Frölund vid Upplandsmuseet ett före-

drag om de senaste E4-fyndet och i november föredrog Eric Read sin utredning om Nántuna under de senaste 700 åren.

Under året har föreningen skött om Linnés Sävja med dess örtagård, tvättat socknens runstenar, röjt gravfält från sly, skyltat upp soldattorpen och aktivt bevakat ett stort antal planärenden som avser en omfattande exploatering i Danmark. Det gäller byggplaner i Djurgårdsskogen och i gränzonen till Årike Fyris, i Långhundraledens kulturlandskap utefter Sävjaån och i Linnés historiska landskap där *Herbatio Danensis* går fram.

Jan Stillström, sekreterare

Enköpings Stads Hembygdsförening

2004 innebar i vanlig ordning ett rikt programutbud på Wallinska gården.

I samband med långlördag i affärerna har programgruppen varje månad ordnat välbesökta musikcaféer.

Nationaldagen firades i vanlig ordning med tal av Solveig Zander, sång av kammarkören och musik av Taimi med vänner samt kaffe med tårta. En hembygdsdräkt för män visades också upp.

Augusti inleddes med firande av föreningens första fem verksamhetsår. Då bjöds besökarna på utställning i stallet, föredrag och kaffe i röda längan och visning av lilla stugan. Trögds spelmannslag stod för musiken.

Under sommaren bjöds till två olika teateruppsättningar. I juni lockade "På farfars tid 2" till skratt och i augusti bjöd Pro-filurerna på sång och musik i "Petter Jonssons resa till Amerika".

Forskargruppen inledde sin verksamhet under året med ett samarrangemang med Enecopia släktforskarförening där intresserade besökare fick en inblick i hur det går till att gräva i sin egen historia.

Under kulturveckan serverades "Smågodis" i form av urval ur de gångna årens utställningar.

Under hösten inleddes vandrigen genom 1900-talet med "En promenad längs minnenas stig" om 50- och 60-talen, en uppskattad utställning med många besökare.

Året avslutades traditionsenligt med julmarknad den 4/12 och gröt med skinkmacka den 12/12.

Anna-Lena Eriksson

Gamla Uppsala Hembygdsförening

Vid det traditionella sista april-firandet vid Gamla Uppsala högar var kontraktsprost Anders Sölvén vårtalare. Körsång och musik bidrog till underhållningen.

Vårpromenaden gick detta år till Vaksala.

Som vanligt anordnades ett slättergille i samarbete med Disagården. Sommartutflykten gick till Biskopskulla, Kvekgården och Nykvarn.

En hembygdsdag anordnades i samverkan med församlingarna i Gamla Uppsala under måttot "Vår hembygd i dag". Dagen lockade ca 500 besökande. Ett antal utställare visade sina hantverksalster. Dagen rymde även några multikulturella inslag samt avslutades med en ekumenisk gudstjänst.

Höstpromenaden gick till broarna för nya E4:an.

Året avslutades med Julmarknad i Kaplansgården, som vanligt ett uppskattat inslag i föreningens verksamhet.

Under året har föreningen samverkat med Uppsala Ungdomsring, Upplandsmuseet och ett flertal föreningar i området samt i inventeringen av Tunåsenområdet. Föreningen stod värd för Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds årsmöte och i samband därmed anordnades en visning av Gamla Uppsala.

Sekreteraren

Gräsö hembygdsförening

I början av april månad monterade vi ned vårt senaste förvärv, den gamla smedjan vid Oxsten, och fraktade upp byggnadsmaterialet till hembygdsgården i Söderboda.

Den 8 maj hade vi städdag vid hembygdsgården. Ett drygt tiotal personer hade slutit upp för att städa såväl inom som utomhus inför säsongen. Förutom städningen sattes det gamla stockankaret

på plats, nytjätat och fint, den utökade parkeringen gjordes färdig och platsen där smedjan skall stå iordningställdes.

Vår årliga bussutflykt gick av stapeln den 5 juni till Gävle där vi under ledning av en kunnig guide besökte de äldsta kvarteren och därefter tog en busstur till briggen Gerda och till Boulognerskogen där vi intog vår lunch. På hemvägen till Gräsön besökte vi Hållnäs hembygdsgård där vi blev guidade bland byggnader och samlingar. Resan lockade 34 vuxna och 3 barn att delta och det blev som vanligt en trevlig dagstur i strålande väder.

Den 20 juni firades midsommar vid hembygdsgården under arrangemang av Söderboda festkommitté. Ett hundratal personer infann sig till dans och lekar.

Den 10 juli arrangerades ännu en Gräsödag. Hembygdsföreningen bidrog denna gång med en utställning byggd på ett urval av Eric Lindblads digra samling Gräsöbilder från förr.

Under juli månad höll vi hembygdsgården öppen varje söndag mellan 12 och 15, vilket avrundades med Hembygdsgårdens dag den 7 augusti. Det var sommarens hetaste dag och tillströmningen av besökare var glädjande nog ändå ganska stor. Två fotoutställningar visades upp. Hembygdsföreningen visade samma utställning som vid Gräsödagen och Gräsöfonden visade en utställning med foton och information om fondens verksamhet. Därtill bidrog loppmarknaden, tipsrundan, lotteriståndet

och Gräsö- Öregrunds folktons musik till att skapa sedvanlig trivsel.

I slutet av oktober var Gräsö Hembygdsförenings styrelse på besök i Öregrunds hembygdsgård. Här blev det visning av vår grannförenings byggnader och föremålssamlingar innan vi bjöds på en trivsam pratstund med föreningens styrelse till kaffe och dopp.

Den 4 december hade vi premiär för julöppet i hembygdsgården. I hembygdsgården gick allt i den gamla julens tecken; gran med levande ljus, julbockar och julbonader. På det dukade bordet trånade den traditionella julgäddan som fick det att vattnas i munnen på många av besökarna. Inne i köket serverades kaffe med hembakt bröd och ute på gårdsplanen serverades rykande varm glögg. Även det stora antalet besökare värmdes.

Styrelsen

Husby-Långhundra hembygdsförening

Husby-Långhundra hembygdsförening har ansvaret för Karlshällsområdet, som i stiftelseform samägs med församlingen. Karlshällstugan är den naturliga samlingsplatsen när föreningen inbjuder till arrangemang. Området ligger i nära anslutning till den historiskt intressanta Husby by med fyra gårdar och kyrkan från tidigt medeltal.

Hembygdsföreningen har en omfat-

tande verksamhet där Husaby Marken, en marknadsfest med medeltidsprägel, är det viktigaste arrangemanget. Marknaden hålls sista lördagen i maj när de gamla vårdträden på gårdarna i byn just står i lövsprickning. På den avstängda byvägen huserar hantverkare, gycklare och musikanter och mitt på dan passerar den högtidliga processionen, då riddare i full mundering bär St. Mattias till kyrkan. Därmed inleds den medeltida mäs-san med medeltida prägel.

På Tilasgårdens Tun firades midsommar på midsommardagen. Det har blivit en populär hemvändardag när utflugna Långhundrabor återvänder för att träffa gamla vänner och folk i bygden. Festen inleddes med friluftsgudstjänst som berikades med musik av några elever i musikskolan. Harry Erikssons tipsrunda är ett populärt inslag då besökarna får försöka komma på vad de gamla tingen användes till på gårdarna.

Hembygdsföreningen disponerar också en gammal stuga, Frösättrastugan, i Almungeskogen. Där firades gökotta en vacker försommarmorgon när göken just anlant och där samlades medlemmar till sillfest första fredagen i september. Glöd-stekt sill med potatis var en uppskattad måltid.

Under sommartid samlas medlemmar vid Karlshäll och spelar boule en kväll i veckan. En trivsamt form av umgänge när kvällssolen sänker sig över Långhundraledens dalgång. Föreningen



Kerstin Ekman är en av deltagarna i vävgruppen och vid Husaby Marken visade hon besökarna hur man kan väva vackra band med brickor.

har också en aktiv grupp som samlas till allsång några gånger om året och under vintern är det Killespel som gäller för en grupp som fångats av spelets mysterier.

Hemslöjd och vävning står på programmet för en grupp medlemmar som i vävstugan skapar vackra ting både för sig själva och för föreningen. I samband med marknaden i maj visade de vad de skapat under vintern.

Hembygdsföreningen har en viktig roll i bygden som en samlande förening i olika aktuella frågor. Styrelsen leds av Yvonne Lindell som har nöjet att leda en förening med närmare 300 medlemmar.

Varje år ger föreningen ut ett medlemsblad, LånghundraNytt, där verksamheten presenteras.

Sekreteraren

Håbo Härads Hembygdsförening.

Håbo Härads Hembygdsförening har under året påbörjat ett omfattande förändringsarbete i Fridegårdsmuseet i Övergran. Sedan invigningen 1974 har i ett rum genom texter och bilder visats hur lång väg en statarunge hade att tillryggalägga före debut i bokform och till ett erkännande som en av våra stora arbetarförfattare. Ebbe Schön svarar för bildurval och texter i detta rum som också är möblerat med Jan Fridegårds möbler från arbetsrummet på Bredmangatan i Uppsala.

Nytt är att ett rum på bottenvåningen nu är inrett som en statarbostad kunde ha sett ut något av åren strax efter första världskriget. I ett annat rum visas genom bilder och bildtexter statarnas livs- och arbetsvillkor. Bilderna är i huvudsak från Gunna Lundhs fotosamling på Nordiska museet. Fakta till bildtexterna har hämtats ur Lars Furulands bok "Statare".

Museibyggnaden fick under året också en välbehövlig utvändig uppsnygning.

Museets vindsvåning står närmast på tur att också den få en genomgripande förändring. Vi planerar här att utrymmet skall kunna användas för tidsbegränsade

specialutställningar kopplade till Jan Fridegårds författarskap till statarsystemet och till andra förändringar som kommit som en följd av jordbrukets mekanisering och rationalisering. Vi har nu valt att kalla vårt museum i Övergrans kyrkby för Fridegårdsmuseet – Statare och hembygd.

Hans Söder

Håbo Kulturhistoriska Förening

Under verksamhetsåret har föreningen vid sina månadsmöten haft följande föredragshållare och ämnen:

Kim Söderström, föredrag om Folk-rörelsearkivet i Uppsala län och den unika betydelse som folkrörelserna har och har haft i Sverige.

Elin Hagsten, Uppsala universitet, "Runstenar i Uppland".

Ragnar Fornö, Uppsala, talade om källor både för hembygdsforskning och släktforskning.

Ulf Weinberg, föredrag om Sören Norby, Kristian Tyranns amiral.

Jan-Christer Strahlert från Kungsängen berättade om sina erfarenheter hur man sammanställer material och tillvägagångssättet när det gäller överföring till olika media – både analogt och digitalt.

Föreningen har utökats med en släktforskningssektion.

Föreningens hemsida har handfafts

av ordförande och han inför nytt material kontinuerligt www.kultur-historia.se.

Genom ordförandes försorg ges en medlemstidning ut. Tre nummer har utkommit under 2004.

Eva Hellberg, sekreterare

Härnevi Hembygdsförening

Vi är en förening med ca 170 st medlemmar. Vi har under året bland annat anordnat en marknad i vår genuina miljö med hantverkare, traktorfärd, utställning av gamla traktorer, café, konsert i kyrkan, lantdjur och mycket annat.

I maj gick vår medelstidsafton av stapeln med musik och medeltida sång och enkel förtäring i vår kyrka från 1400-talet. Trefaldighetsafton firades traditionsenligt med Trögds spelmanslag.

I juli cyklade vi runt i bygden för att titta på fornminnen. I augusti var det favorit i repris – guidad tur runt i Härnevi kvarn. Säsongen avslutades med en kyrkogårdsvandring vid Härnevi kyrka.

Susann Hellstrand, ordförande

Hök huvuds Hembygdsförening

Föreningen har även under 2004 haft ett mycket aktivt verksamhetsår och medlemsantalet har ökat.

Årets bussresa på annandag påsk gick till Norrtälje. Nere vid hamnen bör-

jade vi en stadsvandring som slutade vid Pythagoras – den nedlagda tändkulemotorfabriken. På hemvägen stannade vi i Söderbykarl och besökte hembygdsgården Eriksberg med museum.

Den 5 maj var alla barn i Reuter-skiöldska skolan inbjudna till "Bakdag". Då bakades Karlholmsbröd i drängstugans vedeldade bakugn. Med vår ordförande som guide vandrade barnen gruppvis omkring i området runt kyrkan, till Torer Höks hög och det bakomliggande gravfältet.

I samarbete med kyrkan anordnade föreningen nationaldagsfirande. På midsommardagens kväll kläddes traditionsenligt hembygdsföreningens midsommarstång. Dagen därpå, på Klockstapel festen, medverkade Valö Spelmanslag och föreningens ordförande höll ett kort tal till hembygden. Tillställningen var välbesökt och uppskattad av både äldre och yngre.

På Torer Höks-dagarna, den 9 och 10 juli sålde föreningen vår tidning "Hembygden" och höll museet öppet. Vidare ansvarade vi för den historiska tipspromenaden, som slutade vid museet.

I november stöpte vi ljus i samarrangemang med Bygdegårdsföreningen. Resultatet blev mycket vackra och välbrinnande ljus, t.o.m. ett antal grenljus.

Föreningen har fått bidrag från Jordbruksverket via Länsstyrelsen till upp rustningen av båtsmans-torpet i Ånö. Arbetet, som skall vara klart den 30 juni

2006, har påbörjats. Runtomkring torpet har växtligheten undanröjts. Vidare har gammal fyllning transporterats bort och skorstensmuren rivits ner till grunden.

Hembygdsföreningen har på olika sätt engagerat sig i Reuterskiöldska skolans (R S) öde.

Då kommunen beslutat att lägga ner R S ansökte en grupp föräldrar och medlemmar ur hembygdsföreningens styrelse hos Skolverket om att få starta en fristående skola i Hökhuvud. Ansökan inskickades i hembygdsföreningens namn. På senhösten visade sig att vi saknade skollokal i Hökhuvud och ansökan måste återtas.

När skolverksamheten lagts ner skulle själva skolbyggnaden, som år 1894 donerades till Hökhuvuds församling, enligt kommunen säljas på öppna marknaden. Föreningen tog initiativ till två diskussionskvällar om skolbyggnaden. Intresserade Hökhuvudsbor beslutade att bilda Reuterskiöldska skolans ekonomiska förening och en interimstyrelse utsågs för att bevaka ärendet. Men i oktober beslutade kommunstyrelsen att R S skall användas till kommunal verksamhet.

Framtidsgruppens arbete med parhusbebyggelse i Hökhuvud har varit intensivt. Kommunen har godkänt planprogrammet och ritningarna för byggnationen. Husen i Hökhuvud kommer att ha vattenburen värme från en havreeldad värmecentral och solfångare planeras på värmecentralen. Bebyggelsen blir

hyreskooperativ och driftsformen ekonomisk förening. En ny utfart från villaområdet planeras, likaså en ny busshållplats med pendlarparkering. Bollen ligger nu hos kommunen.

Kerstin Svanfeldt Söderberg,
sekreterare

Järlåsa Hembygdsförening

Årsmötet hölls 18 april i Järlåsa. Medlemmarna samlades till städ- och röjardag i Granhammar och Lövhagen den 9 maj.

Den 1 augusti arrangerades Hembygdsdag med spelmansträff i Lövhagen med omkring 50-talet besökare.

Gåva-Paketauktion i Granhammar den 30 oktober lockade endast 17 deltagare. Auktionisten Wappsell lyckades ändå auktionera ut paket för runt 2000 kronor.

Vi vill gärna att flera kommer på möten och ger tips på verksamhet eller evenemang.

Med tanke på styrelseledamöternas ålder är det angeläget att yngre engagerar sig för föreningens framtid.

Bengt Jansson
sekreterare

Knivsta Hembygdsgille

Glädjande nog har Hembygdsgillet kunnat märka ett ökat intresse för bygdens historia sedan Knivsta blivit egen kom-

mun. Hembygdsgillet har, liksom föregående år, vid flera tillfällen blivit anlitade av Knivsta kommun för att under bussrundturer guida grupper med nyanställd personal och förtroendevalda.

En särskild utflyktsguide har tagits fram och lagts ut på Internet för att ge knivstaborna bättre information om trakten natur, se www.knivstanatur.se ! Denna har kunnat utarbetas tack vare medel från Upplandsstiftelsen. Stiftelsen har även stött en förstudie över dragningen av nya vandringsleder, bl.a. kring sjön Valloxen.

En ny detaljplan över det före detta sågverksområdet som ligger centralt i tätorten håller på att växa fram. Det är meningen att inom de närmaste åren få möjligheter att bygga bostäder på marken som i ett sekel, från och med början av 1900-talet, hyste ett sågverk och en tid även ett tegelbruk. I samband med arbetet med planförslaget har Hembygdsgillet därför ordnat en utställning på Knivstabiblioteket med fotografier från 1930- och 1940-talen med folk och arbetsmiljöer vid denna för orten vid den tiden så betydelsefulla arbetsplats.

Backstugan, "Heddass stuga", vid vår hembygdsgård, har fått ett nytt trägolvinlagt som ersättning för det som vi tidigare var tvungna att riva upp p.g.a. angrepp av hussvamp. I samband med denna renovering borrades även nya ventilationshål i stengrunden.

Midsommarfesten var även i år

mycket välbesökt och danslekarna var väldigt fartfyllda – en markant skillnad mot tidigare år. Vissa nya "rutiner" hade införts för att förenkla förberedelsearbetet, bl.a. gjordes midsommarstången i ordning redan på torsdagskvällen och de nya, mer lätthanterliga täkten som hade inköpts för tombola och servering kunde snabbt sättas upp.

Per Thunström

Lilla Hagalunds Vänner

Föreningen hade vid verksamhetsårets utgång 62 betalande medlemmar.

Styrelsen har haft åtta protokollförda sammanträden under året.

Under året har följande program/aktiviteter anordnats:

"På kvällskvisten" med Envisorna, "På kvällskvisten" med Bålsta Dragspelsklubb, lotteriförsäljning vid valborgsmässofirandet i Gröna Dalen, information och lotteriförsäljning i samband med Håbo festdag, familjesöndag med trollkarl och ponnyridning, ekumenisk gudstjänst i trädgården, Konsertkarusellen samt julmarknad.

Hjördis Zander, sekreterare

Läbyvads hembygdsgästförening

I början av året avled hembygdsgästföreningens ordförande och stora entusiast

Kerstin Eriksson. Styrelsen beslutade att bilda Kerstin Erikssons minnesfond och frågan om ändamål har beretts under året.

Föreningens årsmöte hölls söndagen den 21 mars i hembygdsgården. Efter förhandlingar och val till styrelse och kommittéer, serverade festkommittén våfflor. Framtida verksamhetsinriktning diskuterades ingående vid mötet och deltagarna fyllde i en enkät med frågor om vad verksamhetsprogrammet 2004 bör innehålla.

På Valborgsmässoafton firade föreningen vårens ankomst med stor majbrasa och fyrverkeri vid Klappebron.

I samband med Kristi himmelsfärdsdag den 20 maj firades traditionsenligt Hembygdens dag. Dagen inleddes i kyrkan med gudstjänst och fortsatte med samkväm i hembygdsgården.

Midsommaraftonen firades på hembygdsgården med sedvanliga programinslag.

En ny programpunkt för året var Grillkvällen fredagen den 3 september i hembygdsgården. Landslagsledaren Lennart Bernström medverkade med en färsk och initierad rapport från OS i Aten som blev mycket uppskattad.

Kulturdagen arrangerades i hembygdsgården söndagen den 21 november på eftermiddagen. Bygdens slöjdare ställde ut sina alster, visade, berättade och demonstrerade. Kaffe, bröd och varmkorv serverades.

Den traditionella luciafesten anord-

nades i hembygdsgården den 11 december.

Uthyrningen av hembygdsgården till externa förhyrare har som tidigare år varit omfattande. Bland förhyrarna märks församlingen, lokala föreningar och privata festarrangörer.

2004 hade Läbyvads hembygdsförening 104 registrerade medlemmar.

Elisabeth Liby, sekreterare

Skogs-Tibble Fornminnes- och Hembygdsförening

Föreningens förre ordförande Gösta Ekmyr och sekreteraren Christer Claesson avled under verksamhetsåret 2004. Styrelsens sammansättning har därmed förändrats.

Verksamheten under 2004 kan sammanfattas på följande sätt:

Museet har varit öppet på söndagar under juli månad. Åke Nilsson har berättat om vad som händer på ett jordbruk under ett år. Gunilla Swedjemark demonstrerade hur man kan valla får med hjälp av en vallhund. Ewonne Ekmyr-Göransson gjorde en utflykt till fyra av bygdens fornborgar i spetsen för ca 30 intresserade deltagare.

Vi firade traditionsenligt "Svenska flaggans dag" och midsommar i museets trädgård.

Skogs-Tibbledagen firades den 22 augusti.

Föreningen har öppnat en hemsida under året med adressen www.boldwinds.se/skogstibblehembygd

Ewonne Ekmyr-Göransson

Sockenstugans vänner i Funbo

Söndagen den 14 mars hölls årsmöte i Funbo församlingshem. Föreningen bjöd på smörgås och kaffe. Efter årsmötessförhandlingar gick vi till kyrkan där Dan-Erik Oldeberg redogjorde för renoveringen av kyrkorummet. Konservator Tomas Wengelin berättade om väggmålningarna och visade också hur man rengör bilderna.

Lördagen den 22 maj hölls årets vårvandring. Vi startade vid Gråmunkehöga gård, där Göran Söderman på ett mycket intressant och underhållande sätt berättade om gården och dess drift. Dessutom guidade han på det vid gården intilliggande gravfältet med minnen från vikingatiden. Därefter fortsatte vi till Broby och Ärnevi Backar. Vandringen där leddes av Bert Jansson, som kunnigt beskrev forna tiders byggnader och verksamhet i området. Vi avslutade traditionsenligt med korvgrillning. Ca 60 personer var med på vårvandringen.

Den 7 augusti åkte vi på bussutflykt till Lövstabruk. Under hela resan guidades vi av Solveig Oldeberg. Hennes fängslande berättelser om de trakter vi for förbi gjorde resan rolig och mycket

kort! Framme i Lövstabruk visades vi runt på herrgården och vagnsmuseet av en lokal guide. Det blev förstås också tillfälle till egna vandringar och upptäckter. Ca 45 medlemmar deltog i utflykten.

Runstensvävt ägnade vi oss åt lördagen den 5 juni. Under Bert Janssons ledning åkte vi runt till de tio stenar där föreningen ansvarar för skötseln. Det var spännande att se runstenarna på nära håll, och för en del av oss var det också roligt att få vetskap om var runstenarna finns i vår egen socken.

Museet har som vanligt hållits öppet under lördagar och söndagar i juli. Dessutom har grupper tagits emot för visningar på annan tid.

Sockenstugan har reparerats under året. De stora sprickorna i väggarna har lagats av byggmästare Göte Danielsson. Danmark-Funbo pastorat har bekostat arbetet.

Sekreteraren

Söderfors Hembygdsförening

Söderfors Hembygdsförening har under sitt 55:e verksamhetsår bedrivit en omfattande verksamhet med traditionsenliga men även nya inslag.

Valborgsmäss firades som vanligt vid Ankarbacken där kyrkoherde Ole Olsen höll vårtalet och kyrkokören sjöng. Fyrverkeriet speglade sig i Dalälvens vatten.

Under påskhelgen deltog föreningen i arrangemanget "Konst på väg" där vi fick många besökare på Hembygdsgården.

Midsommarfirandet på Ankarbacken samlade ca 1 000 personer där det var ringlekar och tävlingar för barn i gammal god stil.

En söndag i advent hölls "Öppet hus" i Hembygdsgården. Den samlingen har pågått i många år och har alltid samlat många gäster som köper lotter, hembakat bröd och slöjdalster. Men inte minst så dricker man kaffe, pratar med varandra och upplever trivsel.

Under 2004 har en studiecirkel behandlat den förödande stormen den 3 januari 1954. Resultatet blev en bok på 60 sidor som Hembygdsföreningen nu har till försäljning.

Antalet besökande turister har ökat något sedan föregående år. Ett viktigt inslag i visningarna är bildspelet "Järnarvet" i Ankarsmedjan. Det har under året genomgått en förnyelse där diabilerna har förts över till DVD.

Under året har föreningen haft samarbete med Vallonbruk i Uppland samt Leader+projektet varigenom en Turistbyrå kommit till i Söderfors.

Det omfattande arbetet som bedrivits i Enkuset under många år, kröntes med en högtidlig invigning söndagen den 12 september. Invigningstalare var landsantikvarie Håkan Liby.

Arbetet med föremålsregistrering har

pågått under hela verksamhetsåret men är av sådan omfattning att det fortsätter ännu några år.

Gunnar Thollander, ordförande

Teda hembygdsvörening

Teda hembygdsvöreningens verksamhetsidé är att skapa berikande mötesplatser för sina medlemmar, främja samhörigheten mellan människor med anknytning till bygden och fördjupa vår kunskap om den. Varje månad har vi sammankomster eller gör resor och en grupp arbetar med bygdehistoria.

Under 2004 har maten varit i centrum vid fyra sammankomster; vårsupé, ärt-soppekväll, gammaldags mat och julröt. Resmålen har varit fornminnesområdet Badelunda i Västerås och Göta kanal. Sven Sandblom har berättat om sin forskning om slaget vid Sparrsätra och Sigrid Kahle har berättat om sitt rika liv med anknytning till boken "Jag valde mitt liv". Kommunens nye kulturchef har berättat om sitt ansvarsområde. Det musikaliska paret Ivar och Taimi med vänner har glatt oss med musikalisk underhållning vid flera tillfällen. Årets gökotta kombinerades med studiebesök och demonstration av smide i en av socknens bevarade gårdssmedjor. Hembygdsvöreningens annandag pingst, den sista som helgdag, hade två ganska skilda utställningsteman nämligen barnkläder och veteranfordon.

Arbetet med bygdehistoria har fortsatt med en slutförd beskrivning av äldre vägar i Teda och ett påbörjat arbete om militära minnen – främst om soldater och soldattorp. Detta fullföljs under 2005 liksom ett arbete om idrottsminnen.

Teda hembygdsförening har ett värdefullt samarbete med vår grannförening Bartholomei Gille och med Teda församling som genom sitt församlingshem ger oss en bra lokal för våra sammankomster. Föreningen går in i sitt tionde verksamhetsår 2005 med 127 medlemmar.

Bertil Larsson

Tensta hembygdsförening

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden under året. Årsmötet hölls i Klubblokalen, Skyttorp. Mattias Johansson från Tensta inledde med att berätta och visa bilder från den stora och vackra Krugerparken i Sydafrika. Det var en härlig upplevelse i musik och färger som spelades upp för de 45 närvarande medlemmarna.

I mars deltog ett par representanter vid den högtidliga installationen av vår nya kyrkoherde Hans-Erik Graf.

Sista april var det traditionsenligt vårfirande i Mårdbackarna, Vansta. 250 personer kom.

Vårens cykelutflykt i sommarkvällen gick till gamla soldattorp i Tensta. 60 per-

soner deltog i aktiviteten i den fina försoommarkvällen.

Årets midsommarfirande arrangerades i år av Forsa by och Järsta. Inez Jansson som håller i trådarna denna dag räknade till 250 deltagare.

Kyrkogårdsvandringen som vi arrangerar varje år genomfördes denna gång i hällande regn och blåst. Arrangemanget är mycket välbesökt varje år. Alf Lindström lotsade de cirka 40 intresserade genom kyrkohistoria, begravningstraditioner och händelser i Tensta församling.

Den 8 augusti infann sig 282 vuxna och barn (okänt antal) till årets stora begivenhet i hembygdsföreningen; Tenstadagen. Medverkande: Tensta Folkdanslag, Tensta Spelmanslag, Jörgen Mattsson (från Antikrundan), Björklungebygdens släktforskarförening som hjälpte till att forska i våra rötter samt Uppsala Ungdomscirkus. Släktforskarernas besök på Tenstadagen resulterade i en studiecirkel i släktforskning i Tensta.

Styrelsen

Torstuna Hembygdsförening

Årsmötet på Härled den 17 maj gästades av Marja Eriksson från Upplandsmuseet.

En byvandring i Nydala den 20 maj och en kurs i att bygga en uppländsk gårdsgård den 5 och 6 juni leddes av Ingvar Pettersson.

Midsommarfesten lockade drygt 500

personer. Dansen kring stängen leddes av Stefan Löfgren och Enköpings Folkdansgille uppträdde.

Två friluftstjänster hölls traditionsenligt på Härled och den 13 juli serverades sill och potatis.

Den 15 augusti hölls konsert i Torstuna Kyrka av Härledsstämmans stipendiat 2003 Oskar Hessel-Siim och hans systrar Emma och Johanna. Därpå följde visstuga och förstämman på Härled som inledning till spelmansstämman den 16 augusti. Till årets stipendiat utsågs Jennifer Widell.

Utflykter gjordes till Ekeby by i Vänge och till Fiby Urskog.

På Upplandsledens dag företogs en vandring längs leden varefter kaffe serverades på Härled.

En höstfest hölls på Härled för alla som ställer upp med ideellt arbete på Härledgården.

Studiecirkeln torpinventering i Torstunas byar under ledning av Folke Welén har avslutats och en skrift "Torpen i Torstunas byar" finns till försäljning.

Sekreteraren

Tvärnö Hembygdsförening

Tvärnö Hembygdsförening hade under år 2004 100 medlemmar, uppdelat på 82 familjer och 18 enskilda.

Verksamhetsåret inleddes med årsmötet den 22 maj. Efter sedvanliga förhand-



På Wärlingsö anordnades i augusti en kurs i splits, tagling och knopar under sakkunnig ledning av våra medlemmar Kirsten och Erik Swedenborg.

lingar föreläste Marie Sjöström och Staffan Söderlund om en "Blomstervandring med Linnés lärjungar".

På Midsommardagen anordnades dans kring stängen, lekar, lotterier och trevlig samvaro i det vackra vädret. Ca 150 personer deltog.

Den 11 juli förlade Raggårö Hembygdsförening sin årliga båtutflykt till Tvärnö. Vår medlem Anita Åström guidade och berättade i Tvärnö skola. Vi föresade också järnåldersgravfältet.

Tvärnö Hembygdsförening anordnar även en båtutflykt varje år och den här gången gick färden till ön Rävsten utanför Gräsö. Rävstens stugby ägs av Upplandsstiftelsen, Östhammars kommun ansvarar för driften och nya arrendatorer

sedan 1 januari 2004 är Katarina Johansson från Tvärnö, Ulf Engqvist och Niclas Ericsson från värmländska Forshaga.

På Wärlingsö anordnades i augusti en kurs i splits, tagling och knopar under sakkunnig ledning av våra medlemmar Kirsten och Erik Swedenborg.

Vårt verksamhetsår avslutades i augusti med friluftsgudstjänst i Tvärnö skola.

Sekreteraren

Vaksala hembygdsförening

Arbetet under 2004 präglades starkt av att föreningen fyllde 25 år. Den största begivenheten var jubileumsfesten den 16 oktober i Vaksala församlingshem. God mat och dryck serverades de 60-tal medlemmar samt särskilt inbjudna med landsantikvarie Håkan Liby med fru Elisabeth i spetsen. Vaksalas egen riksspelman och Zornmedaljör Mats Andersson och hans unga adept Jonas Isaksson underhöll med musik. Jonas blev senare under året också utsedd till riksspelman.

Material till en jubileumsskrift med många inblandade författare samlades in under året. Redaktionskommittén, dvs. Andreas Ehn och Anna-Gretha Eriksson hade ett styvt arbete med att bearbeta allt underlag till tryckbart material till skriften med titeln "Berättelser från Vaksala socken".

Andra aktiviteter under året:

– I april ett föredrag av professor Roland Moberg från Evolutionsmuseet om Carl Peter Thunberg, en av Linnés 17 lärjungar. Thunberg skrev bl.a. "Flora över Japan" och kallas därför "Japans Linné".

– Rundvandring i Årsta tillsammans med deltagare i studiecirkeln "Gräv där du står" ledd av Monika Friedenman.

– Vårmöte i slutet av maj i Lilla skolan där nya och gamla medlemmar träffades med kaffekorg och samtalade om gamla händelser och människor i Vaksala.

– I samband med kyrkoherde Sven Hagbergs avskedspredikan den 6 juni tackade föreningen genom Andreas Ehn för ett gott samarbete och överlämnade föreningens symbol, "Vaksalatuppen" och boken "Uppland rustar till fest".

– Hembygdsdagen den 20 juni samlade ett 70-tal deltagare. Bo Andersson och Anders Liljefors underhöll med musik och lantmästare Lennart Sandberg på Svia gård berättade om jordbrukets utveckling i Vaksala från 1945.

– Byvandring från Starboda till Åby gård en vacker kväll i slutet av juni leddes av Anna-Gretha Eriksson och Solveig Brundin Eriksson.

– Det trevliga bygdespelet "Patron på Brunna" vid Gävsta Gammelgård bevistades av ett antal medlemmar gemensamt den 7 augusti.

– Örtagården i Salsta besöktes i mitten av augusti och där kunde Bosse Lindström berätta mycket om de 300 olika medicinalväxterna, örterna och kryddorna.

– Bussresan detta år gick till Målhammars herrgård och Ångsö slott mellan Enköping och Västerås.

Kunnig guidning på besöksmålen av Michaela Treschow respektive Catharina Piper. Lunch intogs vid Kungsbyn vid Kungs-Åra kyrka. Stor behållning också genom guidning under resan av Lennart Sandberg i Svia.

Sekreteraren

Valö-Forsmarks Hembygdsförening

I en bygd på drygt 600 invånare har hembygdsföreningen nära 300 medlemmar. Dock tenderar antalet att minska.

Hembygdsföreningens verksamhet har under år 2004 koncentrerats till arbetet på Vigelsboäng förutom en del fasta arrangemang. En större timmerbyggnad som flyttades till hembygdsgården för ett antal år sedan kräver stora arbetsinsatser för att den skall kunna omvandlas till ett aktivitetshus. Här har under året färdigställts en sal och ett kök. En stor satsning har gjorts i den s.k. vindssalen som iordninggjorts till ett referensbibliotek och arkiv dit bygde- och släktforskare så småningom skall kunna söka information.

Övriga byggnader på hembygdsgården är mer eller mindre renodlade museer. Ett inslag under året har varit utveckling av hembygdsgårdens trädgård med

särskild inriktning mot torpväxter och ängsblommor. Här har även fyra olika orkidéarter påträffats.

En kyrkvandring längs den gamla kyrkstigen mellan Valö kyrka och hembygdsgården genomfördes i slutet av maj i hällande regn. Friluftsgudstjänsten fick sedan hållas inomhus. Under Östhammars musikvecka inbjöds till "Porterkafé" på hembygdsgården med musik av Brukssextetten och servering av porter med gräddbakelse.

Den 44:e Spelmansstämman på Vigelsboäng genomfördes första söndagen i augusti med regnet hängande i skyarna.

Kulturhusens dag med temat Byggnadsvård gav besökarna på hembygdsgården tips om hur man målar ute och inne, reparerar fönster, lägger vasstak m.m.

En familjedag i samarbete med Lrf hade Skog som tema.

Hembygdsåret avslutades i Valö-Forsmark med det traditionella adventskaffet med sju sorters kakor.

Stig Hedlund, ordförande

Vendels Hembygdsförening

Antalet medlemmar i föreningen har under året varit 238.

Föreningen har erhållit gåvor i form av äldre föremål och dokument för sitt museum såsom fotografier, kassaböcker och kontrollbok för mjölkkor samt skrift



Kvinnlig spelmansglädje vid Eric Sahlströms Spelmansstämma den 17–18 juli.

angående reglering av Vendelån, originalhandlingar på patentsökt skidmärke samt flera andra intressanta dokument.

Föreningen har vidare mottagit överlåtelsebekräftelse av två föremål, motorplögen Moline "Järnhästen" från 1916 och traktor Case C årsmodell 1930, tidigare utlånad till Lantbruksmuseet från Hushållningssällskapet i Stockholm och Uppsala län.

Eric Sahlströms Spelmansstämma, den 30:e i ordningen, hölls den 17–18 juli med konsert av gruppen VÄSEN vid Ottarsborg och därefter dans till gruppen VÄSEN och Trollrike spelmän på lördagskvällen. Söndagens spelmansstämma började med spelmansgudstjänst i Vendels kyrka och därefter följde det traditionella stämmoprogrammet vid Ottarsborg.

En höstutflykt arrangerades den 18

september till Fiholms slott och föreningen inbjöd till trivselkväll vid Mariebergs skola den 10 oktober.

Tillsammans med Vendels föreningar och kyrkor i samverkan har en konsert med Uppsala Kammarsolisterna hållits i Vendels missionskyrka den 31 januari. Hembygdens Dag vid Ottarsborg den 4 september gick i sången och musikens tecken med bl.a. en musikal, "Liv och fred" framfört av körerna G-klaven och U-klaven under ledning av Anna-Britt Sjökvist.

Efter en ansökan har ett förhandsbesked om bygglov av ett besökscentrum på 20 kvm beläget vid Vendels kyrka erhållits från Tierps kommun.

En överenskommelse har träffats med föreningen ARV (Aktion Rädda Vendel) om övertagande och förvaltande av dokumentation och resterande likvida medel efter föreningens upphörande.

Sekreteraren

Villberga hembygdsförening

Villberga hembygdsförening hade vid årets slut 144 medlemmar.

Årets verksamhetsprogram sammanfattas nedan.

Månadsmöte den 8 januari med traditionell gröttfest och besök av Sören Carlsson från Sparbanken i Enköping.

Den 22 januari inleddes en studiecirkel om hembygden.

Vid månadsmötet den 5 februari visades 2003 års aktiviteter på video.

Föreningens årsmöte hölls den 4 mars.

Den traditionella äggsexan ordnades i samband med månadsmötet den 1 april.

Den 25 april fick föreningen besök från Reeses handelsträdgård med föredrag om blomsterodling och trädgårds-skötsel.

Vid månadsmötet den 6 maj höll Stig Järvetun ett föredrag med titeln "Vad betyder orden".

Den 22 maj anordnades en smidesdag i vår gårdssmedja i Grillby by och smeden Ivar Karlsson från Nysätra besökte oss.

Vid Nationaldagsfirandet i Enabygdsparken den 6 juni var Thore Gryse högtidstalare.

Den 25 juni arrangerades det traditionella midsommarfirandet med Grillby folkdansare.

Den 25 juli hölls en friluftsgudstjänst vid hembygdsgården Karlsro.

Föreningens sommarresa gick av stapeln den 3 augusti till Gävlebygden.

Månadsmötet den 4 november ordnades som ett "amerikanskt knytkalas".

Föreningen deltog i en samordnad julmarknad den 4 december.

Björn Olsson, sekreterare

Vänge hembygdsförening

Vänge hembygdsförening har under året haft 259 medlemmar. Under sommaren har kaffeserveringen på söndagar och det traditionella midsommarfirandet i Ekeby by skötts av ett stort antal frivilliga medlemmar. En studiecirkel under ledning av Sven Lundkvist med temat *Ekeby förr och nu* med syftet att utbilda guider genomfördes under våren. Spelmansstämma ägde rum i Ekeby by den 30 maj. Den traditionella vandringen till Trefaldighetskällan i Fiby urskog gjordes på trefaldighetsafton den 5 juni. Sommarprogrammet innehöll därutöver en slätterdag då gammaldags slätter visades, en välbesökt och uppskattad viskväll i augusti samt visning av veteranfordon av olika slag den sista kaffe-söndagen för året, den 12 september.

En utvidgad satsning på Ekeby by inleddes under året när styrelsen i februari ställde sig positiv till ett "Förslag till projektplan för verksamhetsutveckling i Ekeby by". Planen har arbetsnamnet "Ekeby by - historia i tiden". Styrelsen beslutade tillsätta en särskild styrgrupp för arbetet och en arbetsgrupp under ledning av Per Eckerström har under året gjort stora praktiska insatser för att vårda byn. Bland mycket annat har man städad uthusen, vårdat arbetsredskap, fortsatt gårdsgårdsbygget, röjt Kvarnkullen och bykällan och i samarbete med stiftets entreprenörer satt upp staket. Arbetslaget

har lagt ner över 2000 timmar under året. Styrgruppen har tagit fram ett förslag till information för att göra byn mer tillgänglig för besökare. Under året har egendomsnämnden förvärvat tre hus och beslutat att föreningen får disponera husen för sin verksamhet. Diskussioner kring upprustning har inletts. Den 11 november ordnade styrelsen medlemsmöte kring utvecklingsprojektet Ekeby by - historia i tiden. Många synpunkter och förslag framfördes på aktiviteter till nöje och nytta, till exempel verksamheter riktade till familjer och barn, till skolor, till intresserade som aktivt vill delta i arbete utomhus och inomhus.

Den 25 augusti avled hedersmedlemmen Gösta Lindgren. Han var den som mer än någon annan engagerat sig i och fört vidare Vänges hembygdshistoria.

Föreningens årsskrift, Vi i Vänge, utkom lagom till midsommar. Inger Björkman, som hade sitt föräldrahem i Vänge prästgård fram till 1965, har skrivit engagerat om fadderortsrörelsen och vängebornas hjälparbete under kriget. Vidare har Mats Jansson skrivit en artikel om vängebon och lantarbetaren Åke Granells snart 85-åriga liv. I skriften finns även artiklar av historiekunnige Sven Lundkvist.

Sekreteraren