

Ny medaljör

Jag föddes 1936 i Moga, Almunge socken, som nummer tre av tre syskon. Min uppväxt på landet har nog format mig mycket. Tiderna var sådana att allt togs tillvara och mina föräldrar hade en stor odlarglädje. Denna odlarglädje fick jag arva och jag är idag så lyckligt lottad att jag har en stor trädgård där jag odlar grönsaker och blommor.

Familjen flyttade 1948 till Uppsala. Då jag efter skolan skulle söka arbete testade jag några yrkesområden och fann att telefonist/kontoristyrket kändes bra för mig och 1953 fick jag tjänsten som Landstingets första telefonist. Kansliet låg, då som nu, på N. Slottsgatan 10 och hela personalen var endast tretton personer. Personalen ökade ju sedan mycket snabbt då Landstinget fick många nya ansvarsområden.

Där arbetade jag i fjorton fantastiska år. Jag trivdes så bra och fick lära mig så mycket. 1967 slutade jag dock min anställning på Landstinget p.g.a. att jag ville

ägna mig enbart åt familjen några år. Min man Ove och jag hade då en dotter och 1967 fick vi dotter nummer två. 1969 fick vi även en son. Under dessa "hemmaår" flyttade vi till Järlåsa, där vi fick möjlighet att köpa en avstyckad bondgård.

Efter sex år hemma sökte jag åter arbete och fick tjänsten på Upplandsmuseet 1973. Museet fick då sina kansli-lokaler i Gillbergska fastigheten, S:t Eriks gränd 6 och där behövdes en kansli-receptionist/telefonist. Jag fick också ansvaret för medlemsregistret när det gällde enskilda medlemmar och hembygdsföreningar inom Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, avgifter, utskick m.m. Återigen kände jag denna totala arbetsglädje. Så många trevliga samtal och kontakter jag fick genom åren. Det var bara en sak som bekymrade mig och det var det minskande medlemsantalet. Jag ville ju att så många som det bara var möjligt skulle få vetskap om och ta del av länets och landskapets kulturskatt. All

kunskap som personalen på Upplandsmuseet kan förmedla, material i Faktarummet och utställningar på museet m.m. Allt detta kommer ju medlemmarna till del genom årsbok, Meddelanden, utflykter m.m.

Jag kände att något måste göras och när jag fick en stund över så försökte jag värva medlemmar. Från chefshåll ställde man sig mycket positiv till mitt handlande och jag fick all tänkbar hjälp och uppmuntran.

Ja, så rullade åren på och vid min pensionering i februari 2001 hade jag arbetat på Upplandsmuseet i nästan 28 år. När jag ser tillbaka känner jag stor glädje för alla dessa år.

Dagen då jag fick min medalj, vid vårstämman 2001 i Älvkarleby, var en helt "förtrollad" dag för mig. Landshövding Ann-Cathrine Haglund höll ett så uppskattande tal och fäste medaljen på min jacka. Mina chefer Stig Rydh och Håkan Liby var på plats liksom en del av styrelsen och många medlemmar som jag haft så många fina kontakter med genom åren. Att bli så hedrad och få så mycket uppskattning, det kändes mycket stort för mig.

Tack.
Gun Hägg