

In Memoriam

Evald Elmersjö

Evald Elmersjö, Tegelsmora, avled 1995 i en ålder av 90 år. Evald Elmersjö kom tidigt att engageras i olika folkrörelser, bl a idrotts- och nykterhetsrörelsen. Han beklädde också flera kommunala förtroendeposter. Från 1949 var han medlem i Tegelsmora Hembygdsförening där han aktivt verkade i flera olika sektioner och bl a var kassör i 30 år. Han var hedersledamot av hembygdsföreningen och tilldelades 1988 Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj.

Ernst Färnkvist

Ernst Färnkvist, Österunda var vid sin bortgång 1995 81 år. Ernst Färnkvist kom som yrkeskunnig träarbetare att bli engagerad i iordningställandet av Torstunas hembygdsgård, Härledsgården. Detta blev ett långvarigt engagemang. Genom sin hantverksskicklighet och sitt stora intresse blev Ernst Färnkvist hembygdsgårdens ständiga byggnadsvårdare och det är till stor del hans förtjänst att Härledsgården kunnat bevaras på ett så bra sätt. För sina insatser tilldelades han 1989 Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj.

Henning Loggert

Revisor Henning Loggert var sedan ungdomen intressad av historia och lärde sig genom arkivstudier att tolka äldre handskrifter. Sedan 1950-talet forskade han i Österåkersbygdens historia men kom genom kontakter med hembygdsföreningen och andra intresserade hembygdsforskare att utvidga sitt intresseområde till främst den uppländska förhistorien och medeltidshistorien.

Han var 1979 med om att bilda Arbetsgruppen Långhundraleden. Genom sina stora kunskaper, sin källkritiska sans och sin förmåga att tolka lämningar i kulturlandskapet kom han att spela en viktig roll i den uppländska lokalhistoriska forskningen om amatörarkeologin. Han tilldelades Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj 1989.

Berit Wallenberg

Fil lic Berit Wallenberg, Lovö avled 1995 i en ålder av 93 år. För sina stora och engagerade hembygdsvårdande insatser tilldelades hon 1954 Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj.

Berit Wallenberg kom redan som gymnast att medverka vid kyrkorestaure-

ringar och arkeologiska undersökningar. Hennes akademiska studier var också målmedvetet kulturhistoriskt inriktade: konsthistoria, klassisk och nordisk arkeologi, nordisk etnologi och religionshistoria var några av ämnena i fil kand examen 1932. Tio år senare avlade hon fil lic examen i konsthistoria och nordisk arkeologi.

Från 1935, då hon förordnades som riksantikvarieämbetets kontrollant vid restaureringen av Lovö kyrka och hela sitt liv framgent var Berit Wallenberg livligt engagerad i dokumentationen, vården och bevarandet av sin hembygds kulturminnen. Från tillkomsten av Lovö hembygdsförenings museum, i vilken hon spelade en avgörande roll, och under en lång följd av år var hon museets samlingsvärdare och intendent. Hon har också delat med sig av sina kunskaper i skrifter och föredrag och frikostigt stött andra forskares arbeten.

Albert Bengtsson

Agronom Albert Bengtsson, Väddö avled 1995 i en ålder av 96 år. Uppvuxen i lantbrukarfamilj i Mönsterås i Kalmar län kom han som student till Uppsala där han utbildade sig till agronom 1924 och jordbrukskonsulent. Professorerna Rutger Sernander och E O Leander påverkade hans intresse för fornminnen och naturvård.

Albert Bengtsson fick omedelbart efter sin examen tjänst som lärare vid Väddö

folkhögskola och kom att verka där till sin pensionering som rektor.

Albert Bengtsson anförtrordades ett stort antal uppdrag inom kommunpolitiken och olika ideella föreningar. 1952 invaldes han i Väddö hembygdsförenings styrelse och han var från 1970 mångårig ordförande i föreningen. Från 1950-talets början var han Riksantikvarieämbetets ombud på Väddö. Han utvecklade ett gott samarbete med landsantikvarien och bidrog verksam till att Väddö på 1960-talet blev ett av de första områdena i Stockholms län som blev föremål för en heltäckande kulturhistorisk byggnadsinventering.

Albert Bengtsson erhöll Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj 1971.

Sigrid Jansson

Sigrid Jansson, Altuna, avled 1996. Tillsammans med sin man, folkskolläraren Ragnar Jansson erhöll hon 1985 Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj. Sigrid Jansson har tillsammans med sin man gjort värdefulla insatser vid tillkomsten av Altuna hembygdsförening och uppbyggnaden av hembygdsmuseet, vilket skedde i nära samarbete med Upplandsmuseets intendent Nils Ålenius. Genom makarna Jansson kom museet att bli en del i skolundervisningen.