

# In memoriam

Under året 1987 avled fem personer med nära anknytning till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, nämligen Aina Carlsson, Uppsala, Martin Eriksson, Alunda, Sven B.F. Jansson, Saltsjöbaden, Harry Pettersson, Uppsala och Erik Åhlander, Uppsala.

## AINA CARLSSON

Fru Aina Carlsson avled i maj 1987 i en ålder av 92 år. Hon var född och uppvuxen i Stockholm och kom till Uppland genom giftermål med kyrkoherde Theodor Carlsson 1918. Familjen bodde under några år i Björklinge innan man för en längre period flyttade till Östergötland. 1935 återkom familjen då Theodor Carlsson utnämndes till kyrkoherde i Gamla Uppsala.

Aina Carlsson var verksam inom bl.a. husmodersrörelsen, landstingspolitiken och inom dåvarande högerpartiets kvinnoförbund. Hon var vidare verksam inom Disastiftelsen och därmed nära knuten till Disagården i Gamla Uppsala, där hon under en lång följd av somrar deltog i det rent praktiska arbetet med vården av byggnader och miljö. Exempelvis anlade hon Disagårdens första kryddgård. Hon var medlem i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund och erhöll 1969 dess förtjänstmedalj.

## MARTIN ERIKSSON

F. häradsdomare Martin Eriksson avled i mars i en ålder av 86 år. Han var född på släktgården Lunda i Alunda, som brukats av hans förfäder sedan 1690-talet och som han själv övertog 1926.

Martin Eriksson var aktiv i kommunala frågor under tre decennier, han var huvudman i dåvarande Alunda Sparbank och från 1945 nämndeman. 1967 förordnades han till häradsdomare.

Martin Eriksson hade ett stort intresse för jord- och skogsbruk. Som lantbrukare ivrade han för jordbrukarnas ekonomiska föreningsrörelse och var också under många år skiftesgodeman och ägodelningsnämndeman.

Hembygden och hembygdsvården stod Martin Eriksson nära. I flera decennier var han en av eldsjälarna i Olands hembygdsförening. I dess tidskrift Olandsbygden skrev han under årens lopp många initierade artiklar om hembygdens historia. Martin Eriksson

var medlem i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund och speciellt forskning om forntiden var hans stora intresse.

## SVEN B.F. JANSSON

F. riksantikvarie och professor Sven B.F. Jansson avled i april 1987 i en ålder av 80 år. Han föddes i Stockholm, där han växte upp och studerade vid Stockholms högskola. 1933 tjänstgjorde han som svensk lektor vid universitetet i Greifswald, Pommern, och senare också på Island. 1944 utsågs han till docent i nordiska språk vid Stockholms högskola och 1957 blev han innehavare av den enda professuren i världen i runologi vid Stockholms universitet. Som runkännare var han också knuten till Riksantikvarieämbetet och blev 1966 riksantikvarie, en tjänst som han behöll fram till pensioneringen.

Sven B.F. Jansson tillhörde en mängd lärda samfund, bl a Vetenskapssamhället i Uppsala, och han var hedersledamot av såväl Stockholms som Upplands nationer. Men, han var också en välkänd person för alla och envar med historiskt intresse och blev tidigt känd av en bred allmänhet genom mångårig medverkan i radioprogram och genom ett omfattande författarskap. Från 1943 arbetade han bl. a. med det stora verket Upplands ruinskrifter och det var hans kunskap om runorna som gjorde honom allmänt känd som "Run-Janne".

Sven B.F. Jansson var sedan 1958 hedersledamot i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

## HARRY PETTERSSON

Riksspelmannen Harry Pettersson avled i oktober 1987 i en ålder av 76 år. För sin stora betydelse inom den uppländska spelmans- och folkdansrörelsen erhöll han Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj 1983.

Som ny medaljör presenterades han i årsboken Uppland 1984 av Ola Ehn, en presentation som väl täcker Harry Petterssons livsgärning och som här hänvisas till.

## ERIK ÅHLANDER

F. typografen Erik Åhlander avled i juni 1987 i en ålder av 83 år. Han var född i Uppsala och bodde i staden i hela sitt liv. 1919 började han som typograflärling hos Berlings boktryckeri och kom 1925 till Upsala Nya Tidning där han sedan var verksam till sin pensionering.

Han var under många år verksam inom fackligt och politiskt arbete och hade där flera förtroendeuppdrag, bl.a. inom Uppsala typografiska förening, Grafia och Laboremus.

Erik Åhlander var sedan 1941 medlem i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. Hans kunskap om gamla tiders Uppsala var stor och han medverkade under flera decennier som historisk skribent i Upsala Nya Tidning, där han skrev uppemot sjuttio artiklar om historiska företeelser i staden.

*Red.*