

# In memoriam

Under 1986 avled sex personer med nära anknytning till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund, nämligen Karin Ahlinder, Uppsala, Anders Diös, Uppsala, Harald Gustafson, Gamla Uppsala, Manfred Ohlson, Gräddö, Albin Rylander, Stockholm, och Eric Sahlström, Tegelsmora.

## KARIN AHLINDER

Fil. mag. Karin Ahlinder avled i januari 1986 i en ålder av 92 år. Hon föddes i Göteborg, växte upp och arbetade som läroverksadjunkt i Stockholm och flyttade till Uppsala efter sin pensionering. Främst kom hennes liv att präglas av att hon hade sina rötter i Alundabygden. Där levde och verkade hennes farföräldrar och från första tonåren och genom hela livet var hon starkt knuten till bygdens människor, traditioner och natur. Detta blev den skattkammare ur vilken hon hämtade stoff till sitt omfattande författarskap och till sin verksamhet som populär föreläsare. Hennes brinnande intresse för teater omsatte hon i en rik produktion av bygdespel. Sammanlagt skrev hon minst ett tjugotal bygde- och folkklustspel varav ett tiotal för teatersällskapet Olänningarna. Hon medverkade också som författare i hembygdsskriften Olandsbygden, årsboken Uppland och i hembygdsboken Oland. Hon var också en av eldsjälarna bakom hembygdsmuseet Gammel Gränome. I Södra Olands hembygdsförening var hon en av pionjärerna och gilletts hedersledamot.

Karin Ahlinder var hedersledamot i Upplands fornminnesförening och erhöll dess förtjänstmedalj 1948.

## ANDERS DIÖS

Byggmästare Anders Diös avled i juli 1986 i en ålder av 95 år. Han föddes i Våmhus i Dalarna, studerade vid Mora folkhögskola och Borås tekniska elementarskola innan han 1921 startade sin byggnadsfirma som med tiden skulle bli en av landets största. 1925 fick han sitt första storbygge i Uppsala – Vaksalaskolan – och många stora byggnadsföretag i staden följde. Bland de mest betydelsefulla ombyggnaderna är Domkyrkan som under 40 år utgjorde en av Diös arbetsplatser

och Slottet som under åren 1931–32 till stora delar restaurerades av Diös. Över huvud taget har hans byggnadsverksamhet satt stora spår i bl. a. Uppsalas och Enköpings stadsbilder. Anders Diös hade ett kulturellt intresse som bl. a. resulterade i generösa donationer, inte minst till Universitetet och till Västmanlands-Dala nation. Hans intresse för vetenskaplig forskning och kulturhistoria, främst i den andra hembygden Dalarna, belönades med många utmärkelser: han var bl. a. ledamot av Gustaf Adolfsakademien och Vitterhets historie- och antikvitetsakademien, hedersdoktor vid Uppsala universitet och mottagare av Illis Quorum.

Anders Diös var också hedersledamot i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

## HARALD GUSTAFSON

F. tillsynslärare Harald Gustafson avled i juli 1986 i en ålder av 88 år. Han föddes i Österfärnebo men växte upp i Lövstabruk. Från 1929 till sin pensionering 1965 var han lärare i Gamla Uppsala. Han var välkänd och aktad för sin livslånga insats i kommunalpolitik, först i Gamla Uppsala kommun och sedan i Uppsala stad, som förtroendeman i en mängd styrelser och råd och som folkbildare. Mellan åren 1955 och 1971 var han styrelseledamot i Upplands fornminnesförening och han var en av centralgestalterna vid tillkomsten 1974 av sockenmuseet i Gamla Uppsala. Samma år blev han Upplands fornminnesförenings hedersledamot.

## MANFRED OHLSON

F. folkskolläraren Manfred Ohlson avled i april 1986 i en ålder av 87 år. Han föddes i Väddö men var sedan 1925 bosatt i Gräddö. Vid sidan av sin lärargärning hade han under en lång följd av år ett stort antal förtroendeuppdrag i kyrkoråd och kyrkostämman i Rådmansö församling. Manfred Ohlsson hade ett stort intresse för hembygden. Som hembygdsforskare, redaktör för tidskriften Rospiggen och under många år medarbetare i Norrtälje Tidning spreds hans rika kunskap om Roslagen till många. För sina insatser i hembygdsforskning tilldelades han 1953 Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj, och han blev senare även föreningens hedersledamot. Han erhöll därutöver ett flertal utmärkelser såsom Sjöfartsminnesföreningens medalj samt 1977 Norrtälje kommuns kulturpris.

## ALBIN RYLANDER

Fornvårdaren Albin Rylander avled i december 1986 i en ålder av 99 år. Han föddes i Fittja och kom att ägna största delen av sitt liv till bevarandet av kulturhistoriska byggnader och föremål samt aktiv fornvård. Redan i ungdomen fick han upp ögonen för vad hembygden ägde av fornminnen och värdefull äldre bebyggelse.

gelse. Många av sydvästra Upplands hällristningar är upptäckta av honom. Med en enastående entusiasm och outtröttlig energi lyckades han få tillstånd bevarande och restaurering av ett antal rivningshotade byggnader och gårdar av omistligt värde. Under 1920- och 1930-talet kunde, med hans hjälp, Kaplansgården i Härkeberga, Kvekgården vid Örsundsbro och Klangens stuga i Litslena räddas åt eftervärlden. Mängder av historiska föremål samlades också in genom hans försorg, till möblering och berikande av gårdarna. Många föremål samlades också in för Nordiska museets räkning.

Albin Rylander var hedersledamot i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

## ERIC SAHLSTRÖM

Riksspelmannen Eric Sahlström avled i juni 1986 i en ålder av 74 år. Han föddes i Vendel och kom genom giftermål att bo i Göksby i Tegelsmora. Vid sidan av jordbruket arbetade han under många år på radio- och TV-fabriken i Tobo, men det är som spelman, kompositör och instrumentbyggare som en bred musikälskande allmänhet lärt känna honom. Han blev nyckelharpans okrönte kung och som musiklärare har han betytt oerhört mycket för svensk folkmusik. Många fick glädjen att lyssna till honom, inte minst vid senare tiders spelmansstämmor och i radio- och TV-program, känna hans stora spelglädje och entusiasm, hans djupa kunnande inte bara om musik, utan också om människors liv och villkor i gången tid.

Eric Sahlström har även betytt mycket för hembygdsarbetet. Bland många av hans utmärkelser ingick Riksförbundet för hembygdsvårds stora medalj och Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj som han erhöll 1950. Han var också föreningens hedersledamot.