

Nya medaljörer

Vid vårstämman söndagen den 27 maj 1984 i Marma läger i Älvkarleby socken överlämnades, i enlighet med styrelsens beslut, Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstemedalj till Wolter Ehn, Gösta Ekmyr, Kerstin Rekestad och Olle Torsmark.

WOLTER EHN

Jag är född 1931 i Vaksala socken, där min pappa, Oskar Ehn, var kyrkoherde. Båda mina föräldrar hade stark känsla för historiska frågor och de ledde in mitt intresse på kulturhistoriska vägar. Tillsammans med min mamma, Inez Ehn och intendenten vid Upplandsmuseet Nils Ålenius deltog jag i en kulturhistorisk inventering i Vaksala socken. Prästgårdsarrendatorn, Birger Sveidqvist, som väl kände Vaksala sedan lång tid, stärkte mig i lusten att få veta mer om min födelsesocken och han berättade gärna om vad som hänt kring kyrka och prästgård. I socknen finns många runstenar och jag hade som skolpojke lyckan att själv hitta ett runstensfragment i kyrkans bogårdsmur. Under några år var jag riksantikvariens ombud för Vaksala socken. Jag har intresserat mig för hembyggsarbetet och har bidragit med föredrag i hembygdsföreningar och studiecirklar och med uppsatser i hembygdsböcker bl. a. "Tierp – en sockenbeskrivning". Sedan 1963 är jag anställd vid Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala, vilket inneburit att jag gjort omfattande upptecknings- och inspelningsresor i Sverige – inte minst i Uppland – och i Finland. Under många år har jag även tjänstgjort som lärare i ämnet Nordisk och jämförande folklivsforskning – numera Etnologi – vid Uppsala universitet och Åbo akademi. Intresset för byordningar och byalagens organisation fick jag tidigt när jag i Vaksala kyrkas bibliotek påträffade ett tryckt exemplar av Vaksala församlings byordning från 1775. Detta intresse har jag bibehållit och 1982 publicerade jag i Dialekt- och folkminnesarkivets skriftserie en volym "Byordningar från Mälardalen" innehållande 400 byordningar, däribland Vaksala församlings byordning.

W. E.

GÖSTA EKMYR

Jag föddes i Ramsta socken 1910 och bor sedan 1935 i Skogs-Tibble, där jag varit köpman. År 1963 erhöll jag Sveriges Köpmannaförbunds hederstecken i guld.

De kommunala uppdragen inom Skogs-Tibble socken och Norra Hagunda och Uppsala kommuner har under åren varit många och skiftande. Jag var i 33

är medlem i Skogs-Tibble kyrkoråd och tilldelades 1983 Kungliga Patriotiska sällskapets medalj i silver samt ett diplom från Svenska Kyrkan.

Kulturminnesvården har alltid legat mig varmt om hjärtat. Under ett flertal var jag ordförande i Skogs-Tibble Fornminnes- och Hembygdsförening och verkade under denna tid bl. a. för att föreningens rika samlingar katalogiserades. Jag är medlem av Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund. År 1977 tilldelades jag diplom för kulturminnesvårdande gärning från Kungl. Hushållningssällskapet i Uppsala län och 1984 mottog jag medaljen "Hembygdens tack" ur landshövdingens hand.

G. E.

KERSTIN REKESTAD

Kerstin Rekestad, Hjalsta, har gjort sig känd och uppskattad i många olika sammanhang i Lagundabygden. Hon har bl. a. initierat och lett ett projekt i Hjalsta socken, vilket haft som målsättning att rekonstruera en folklig klänning att användas vid högtidliga tillfällen i bygden. Genom resultat av denna insats har vi i Uppland fått ett mycket värdefullt bidrag till den folkliga dräktkulturen.

Red.

OLLE TORSMARK

Är född år 1913 i den by och den gård som jag fortfarande bor på, nämligen Nibble i Torstuna socken. Gården är en gammal släktgård som gått i arv sedan 1600-talet och jag är den nionde kända bonden i generationskedjan.

Genom att min far var mycket engagerad i allmänna värv blev mitt intresse för samhällsfrågor tidigt väckt. Att få lyssna till min fars samtal och diskussioner med sina sockenbor och myndighetspersoner blev för mej rena högtidsstunderna. Idrottsrörelsen och ungdomsorganisationerna blev mina första intressen. Efterhand sedan jag blivit egen bonde kom jag att bli verksam inom jordbrukets ekonomiska och fackliga föreningsrörelse.

Steket in på den kommunalpolitiska vädjobanan undgick jag inte heller. Utan vid kommunsammanslagningen i början av 1950-talet, när Fjärdhundra kommun kom till, blev jag ganska mycket engagerad där. Har varit nämndeman under åren 1960–83.

Hembygden och dess historia fångslar väl de flesta människor och så kom den även att göra med mej. När Torstuna Hembygdsförening bildades år 1945 kom jag med i arbetet från första början. Har tillhört styrelsen alltsedan dess och som ordf. sedan år 1957. Vårnaden och omsorgen om vår fina och vackert belägna

hembygdsgård "Härledgården" har varit en av föreningens viktigaste uppgifter. Bakom denna uppgift har hela bygden ställt upp som en man och gården har därigenom blivit en ögonsten för oss alla. En kär samlingsplats, med under sommartid många aktiviteter.

En stor händelse i vår förenings verksamhet var när vi kunde förverkliga en länge närd önskan att få publicera kyrkoherde Arvid Blads anteckningar om sitt omfattande forskningsarbete gällande Torstunabygdens historia. Utgivandet av dessa sockenkrönikor som vi tillsammans med Härnevi och Österundabor lyckades åstadkomma blev ett verkligt lyckokast. Tror att praktiskt taget alla personer eller familjer som bor, har bott eller på annat sätt haft anknytning till bygden, förvärvat boken. Vid genomförandet av detta för oss rätt omfattande företag var Elis Sjöblom, själv hembygdsforskare, den stora eldsjelen och pådrivaren.

Att få jobba med och för sin egen hembygd tillsammans med så många kunniga och hängivna medarbetare, som blivit mej förunnat, har varit mycket stimulerande och skapat en känsla av stor tillfredsställelse. Tacksamheten och ödmjukheten är också stor när jag nu blivit hedrad med Upplands fornminnesförening och hembygdsförbunds förtjänstmedalj.

O. T.