

In memoriam

Under 1983 avled sex personer med nära anknytning till Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund och dess verksamhet, nämligen förre godsägare Gustaf von Ehrenheim, Grönsöö, snickare Bror Erixon, Nora, riksspelmannen Leonard Larsson, Viksta, fil. lic. Lars Olsén, Uppsala, kamrer Carl Schollin, Tierp, och kantor Ebbe Selén, Upplands Tuna. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund bevarar minnet av dessa personer och deras insatser för föreningen och dess intressen i största tacksamhet.

GUSTAF VON EHRENHEIM

Gustaf von Ehrenheim avled i december i en ålder av 90 år. Han föddes på Grönsöö i Kungs Husby socken. Efter utbildning till civilekonom och reservofficer övertog Gustaf von Ehrenheim förvaltningen av Grönsöö gods. Han hade ett flertal viktiga förtroendeuppdrag såväl i kyrkliga och kommunala som i större sammanhang. Bland annat var han nämndeman och häradssdomare. Skogsvården var ett av hans stora intressen och under 40 år var han aktiv, bland annat som ordförande, i länets skogsägareförening. Gustaf von Ehrenheim hade också ett levande intresse för kulturhistorien. Med stor omsorg och insikt vårdade han Grönsöö gods många historiska monument, inte minst det minnesrika 1600-talslottet, där fornminnesföreningen generöst tagits emot vid flera av sina utflykter. Som erkänsla för en betydande kulturvårdande gärning fick Gustaf von Ehrenheim 1961 mottaga Kungl. Vitterhets-, Historie- och Antikvitetsakademiens Gustav Adolf-medalj. Han var också hedersledamot i Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund.

BROR ERIXON

Bror Erixon, som avled i juni 1983, var född 1893 i Holm i Nora socken och denna bygd blev han trogen hela livet. Han var snickare till yrket. Redan under skolåren väcktes Bror Erixons hembygdsintresse och han blev en av de första medlemmarna i den på 1910-talet grundade Nora sockens hembygdsförening. I 40 år var han föreningens kassör. Det var särskilt hans mångåriga och betydelsefulla forskningar och många tidningsartiklar kring hembygdens historia som upp-

märksammades, när han 1975 tilldelades Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj.

LEONARD LARSSON

Leonard Larsson, Viksta-Lasse, var en välkänd upplänning. Han föddes 1897 i Viksta socken, där han också bodde till sin död i juni 1983. Det var som den mycket skicklige och spirituella spelmannen och bäraren av traditionerna från bland andra Gås-Anders som Viksta-Lasse blev känd och uppskattad i vida kretsar. Redan som 10-åring började han spela fiol, och snart fick han kontakt med Hjort Anders, med vilken han spelade under många år. Vid oräkneliga tillfällen kom han, ofta tillsammans med Erik Sahlström, att sätta färg på hembygdsfester, spelmansstämmor och Disa Gillen med sin spelmansmusik och sina roande berättelser. Leonard Larsson erhöll fornminnesförenings förtjänstmedalj i samband med föreningens 100-årsjubileum 1969. Han var också hedersledamot av Upplands nation och innehavare av Gås Anders-medaljen.

LARS OLSÉN

Lars Olsén avled i juli i en ålder av 73 år. Han var född i Linköping. Som nybliven student kom han till Uppsala och här blev han sedan bofast större delen av sitt liv. Efter avlagd fil.lic.examen i konsthistoria var Lars Olsén under olika perioder verksam som museiman, bland annat i Halmstad och Sundsvall. Som föreståndare ägnade han Uppsala Arbetareinstitut ett alldeles särskilt intresse. Framför allt gjorde han sig känd som skribent och dagsverspoet i Upsala Nya Tidning. Här skall särskilt erinras om Lars Olséns mångåriga insats som referent i Upsala Nya Tidning av fornminnesförenings utflykter, årsmöten och vårstämmor. Under ett flertal år anmälde han också årsboken Uppland i denna tidning.

CARL SCHOLLIN

Carl Schollin, som avled i december, uppnådde en ålder av 79 år. Född i Hållnäs socken kom han i unga år till Tierp, där han sedan verkade som fastighetsmäklare, boutredningsman m. m. Han var också politiskt aktiv i både kommun och församling och innehade i många år uppdraget att vara kyrkvärd i Tolfta. Inom Tierps hembygds-gille nedlade Carl Schollin ett mycket omfattande och uppskattat arbete bland annat som gilletts ordförande.

EBBE SELÉN

Ebbe Selén gick bort i april 62 år gammal. Efter tjänstgöring som folkskollärare på olika platser i landskapet återvände han till sin födelsebygd Oland och tillträdde kantorstjänsten i Upplands Tuna. Här hann han verka i många år fram till sin

bortgång. Under denna tid var han mycket engagerad i hembygdsrörelsen både som aktiv hembygdsforskare och som ordförande i Olands hembygds-gille. Han står som författare till artiklar i årsboken Uppland och som redaktör för Olandsbygden och den stora boken om Oland. Ebbe Selén var en tid också ordförande i dåvarande Upplandskretsen av Samfundet för hembygds-vård och i denna egen-skap deltog han bland annat i förberedelserna för bildandet av ett hembygds-förbund för Uppsala län.

Ola Ehn