

In memoriam

Under år 1979 avled fem personer med nära anknytning till Upplands fornminnesförening och dess verksamhet, nämligen kantor Nimrod Ahlinder, Tierp, fru Karin Bratt, Uppsala, kamrer Gösta Holdo, Uppsala, direktör Göran Knutsson, Uppsala, och kyrkvärden Herbert Lennartsson, Veckholm. Upplands fornminnesförening och hembygdsförbund bevarar dessa personer och deras insatser för föreningen och dess intressen i tacksammaste minne.

NIMROD AHLINDER

Nimrod Ahlinder gick bort i januari. Han var 82 år gammal. Född i Göteborg och utbildad i Stockholm kom han som ung lärare till Häverö i Roslagen. År 1931 tillträdde han en lärartjänst i dåvarande Tierps köping och denna bygd blev han sedan trogen i livet ut. Nimrod Ahlinders stora intressen var hembygdsrörelsen och naturvården. I Tierps hembygds-gille var han ordförande under en tioårsperiod och lade då ned ett mycket betydelsefullt arbete när det gällde både hembygds-gårdens vård och föreningsarbetets utveckling.

KARIN BRATT

Karin Bratt avled i januari i en ålder av 89 år. Hon föddes och växte upp i Göteborg. På 1920-talet flyttade hon tillsammans med sin make förste stadsläkaren Olof Bratt till Uppsala. Tidigt engagerades hon i olika frivilliga organisationer. Hon var bl.a. lottachef i Uppland under åren kring andra världskrigets utbrott. Redan år 1936 utsågs hon till Upplands fornminnesförenings representant i Disastiftelsen, som då var huvudman för Disagården i Gamla Uppsala. Detta uppdrag hade Karin Bratt ända fram till stiftelsens upplösning 1970. År 1969 mottog hon fornminnesföreningens förtjänstmedalj som erkänsla för denna ovanligt långa och aktiva insats.

GÖSTA HOLDO

Gösta Holdo avled i juni i en ålder av 86 år. Han var infödd uppsalabo. Efter studier i hemstaden och i Stockholm knöts han 1916 till Uplandsbanken. Med ett kortare avbrott i slutet av 1920-talet var han verksam vid denna bank ända till 1951. I nära 20 år var Gösta Holdo lärare i bokföring m.m. vid universitet. Åt Gösta Holdo anförtröddes en mängd uppgifter som hade med revision och

ekonomisk utredning att göra. Han kom att tillhöra styrelser för flera olika företag och institutioner. Bl.a. var han Fjellstedtska skolans skattmästare 1927–1964. 1952–1972 var han revisor i Upplands fornminnesförening. Gösta Holdo var varmt intresserad av fornminnesföreningen och dess verksamhet. I samband med Gösta Holdos bortgång fick fornminnesföreningen från hans vänner mottag penninggåvor, som idag bildar en fond till Gösta Holdos minne. Gösta Holdo var hedersledamot i Upplands fornminnesförening.

GÖRAN KNUTSSON

Göran Knutsson avled i början av februari i en ålder av 71 år. Han var smålänning till börd. Större delen av sin livsgärning kom dock Göran Knutsson att ägna åt Uppsala län. I 45 år verkade han inom länets hushållningssällskap, från år 1958 som dess verkställande direktör. Men Göran Knutsson var verksam också inom många andra områden. Inom hemslöjdsrörelsen och turismen t.ex. var Göran Knutsson en av eldsjälarna och drivande krafterna. Han var också mycket engagerad i Bruno Liljeforsstiftelsen, vars första sekreterare och skattmästare han var. I Österby bruk började Göran Knutsson uppbyggnaden av ett länets lantbruksmuseum med utgångspunkt från den stora samling äldre jordbruksredskap och maskiner, som han tidigare samlat i Ekeby by i Vänge. I Upplands fornminnesförenings styrelse var han ledamot i tjugofem år, från år 1950 till år 1976. För sina många betydelsefulla insatser både inom Upplands fornminnesförening och inom en rad närstående organisationer utsågs Göran Knutsson till föreningens hedersledamot.

HERBERT LENNARTSSON

Herbert Lennartsson gick bort i april i en ålder av nära 83 år. Han var bondson från Kungs-Husby socken. I grannsocknen Veckholm kom han från år 1920 att verka resten av sitt liv, inte bara som brukare av Basta gård utan också som förtroendeman i många olika sammanhang: kommunala, fackliga och ideella. Uppdraget som ordförande blev ofta en självskrivnen uppgift för Herbert Lennartsson var han än var engagerad. Detta gällde också hembygdsarbetet. Han tog initiativet till bildandet av Veckholms pastorats hembygdsförening år 1948 och var dess ordförande under drygt tjuo år. Att Veckholms värdefulla gamla prästgård är bevarad idag är ett av de många bevisen på Herbert Lennartssons hembygdsvårdande insatser. Han erhöll fornminnesföreningens förtjänstmedalj år 1966.

Ola Ehn