

In memoriam

I slutet av 1976 och under 1977 avled fyra personer med nära anknytning till Upplands fornminnesförening och dess verksamhet, nämligen fru Elin Larsson, bankdirektör Olle Norbeck, professor Armin Tuulse och f. kontraktsprosten Gustaf Unestam. Upplands fornminnesförening bevarar dessa personer och deras insatser för föreningen och dess intressen i tacksammaste minne.

ELIN LARSSON

Elin Larsson som avled i juni 1977 var född i Härnevi socken 1887. Som nygift bodde hon en tid i Övergrans socken för att på 1920-talet slå sig ned för gott i Fröslunda. 1939 anställdes hennes man Einar Larsson som vaktmästare vid Kvekgården, Upplands fornminnesförenings friluftsmuseum utanför Örsundsbro. Efter makens död 1958 övertog Elin Larsson vaktmästarsysslan, som hon sedan skötte till början av 1970-talet. Elin Larsson kom alltså att vara knuten till Kvekgården i mer än 30 år. Som erkänsla för den stora omsorg om och det stora intresse för Kvekgården hon alltid visade tilldelades hon 1969 Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj.

OLLE NORBECK

Olle Norbeck avled på hösten 1976 i en ålder av 81 år. Redan som tvååring flyttade han till Djursholm där han sedan kom att bo livet ut. Olle Norbeck var bankman till yrket. Han innehade en rad ledande poster i samhället, bl. a. var han ordförande i Djursholms stadsfullmäktige. Redan i unga år väcktes hans intresse för den bygd han växte upp i och det var naturligt för honom att engagera sig i hembygdsrörelsen. Han blev en av de drivande krafterna i den mycket aktiva hembygdsföreningen Samfundet Djursholms forntid och framtid. För en lång och betydelsefull gärning inom uppländsk hembygdsrörelse tilldelades Olle Norbeck vid årsmötet 1975 Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj.

ARMIN TUULSE

Armin Tuulse var född i Sänna i Estland 1907 och kom 1944 som flykting till Sverige. Han avled i december 1977. I sitt hemland blev Armin Tuulse professor 1942 i konsthistoria vid Dorpats universitet. 1952 utnämndes han till docent och 1963 till

professor i nordisk och jämförande konsthistoria vid Stockholms universitet. Armin Tuulses stora specialområde var medeltidens och Vasatidens konst i Norden, och han utgav ett flertal grundläggande arbeten inom detta område. Särskilt kan nämnas hans stora verk *Romansk konst i Norden* som utkom 1968. Många kyrkor och andra byggnader i Uppland blev föremål för Armin Tuulses forskning. Bl. a. står han som författare till ett flertal kyrkoberskrivningar i de båda verken *Upplands kyrkor* och *Sveriges kyrkor*. För det senare var han också redaktör. Mörby slotts i Fasterna byggnadshistoria beskrev han i årsboken *Uppland 1950*. Vid Upplands fornminnesförenings 100-årsjubileum utsågs Armin Tuulse till föreningens hedersledamot.

GUSTAF UNESTAM

Gustaf Unestam var bondson från Ununge i Roslagen. Han var född 1895 och avled i december 1977. 1929 blev Gustaf Unestam komminister i Söderby-Karl, grannförsamling till Ununge. Under de sista åren före pensioneringen var han kontraktsprost i Domprosteriet och Vaksala kontrakt och kyrkoherde i Helga Trefaldighets och Börje pastorat. Det var framför allt Söderby-Karls historia som fångade Gustaf Unestams stora intresse. Genom ett systematiskt forskande i arkiv och genom åtskilliga intervjuer med människor i bygden fick han en omfattande kunskap om Söderby-Karl. Detta forskningsarbete fortsatte långt efter det han flyttat till en ny prästtjänst i Uppsala. 1954 resulterade forskningsmödorna i en ovanligt gedigen och brett upplagd sockenbeskrivning, *En bok om Söderby-Karl*. För denna betydande insats erhöll Gustaf Unestam 1958 Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj.

Ola Ehn