



Vårutflykten 1967. Utflyktsdeltagarna samlade på tunet framför Häverö-Edebo hembydsgård.

Till Häverö, Vaddö, Singö och Grisslehamn

*Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt
söndagen 28 maj 1967*

Vårutflykten 1967 med som vanligt många deltagare, närmare 200, gick österut. Första uppehållet gjordes i Häverö kyrka från tiden omkring 1300. En kort högtidsstund hölls av prosten Lars Rune, som även redogjorde för kyrkans byggnadshistoria och inventarier. Från kyrkan var det sedan inte långt till Häverö-Edebo hembydsgård, där ordföran-



Vårutflykten 1967. Albert Engströms ateljé i Grisslehamn beses.

den i hembygdsföreningen verkmästare Melker Mattsson välkomnade. Utflyktsdeltagarna visades omkring i de olika byggnaderna och hembygdsföreningens medlemmar berättade om samlingarna.

Arsmötesförhandlingarna under landshövding Olov Rylanders ordförandeskap hölls på Väddö folkhögskola. Årsberättelsen godkändes och samtliga till föreningen hörande förvaltningar erhöll ansvarsfrihet. Samtliga under omval stående förtroendemän omvaldes. Till hedersledamöter utsågs landshövding Olov Rylander och f. riksantikvarien Gösta Selling. Medaljörer blev lantbrukare Viktor Ögren, Hällnäs, poststationsföreståndare Axel Ekholm, Torstuna, och f. länsassessor Birger Steen, Uppsala. Ett förslag från styrelsen om att Disastiftelsen skall upphöra och att Disagården överförs till Upplandsmuseet godkändes. En skrivelse från lektor Stiv Jakobsson med förslag om att Upplands fornminnesförening aktiverar hembygdsföreningarna att bevara äldre bebyggelse i socknarna och insamla foto- och arkivmaterial föredrogs. Det uppdrogs åt fornminnesföreningens styrelse att ta närmare ställning till de framförda önskemålen.

Efter årsmötesförhandlingarna och gemensam kaffedrickning gick färden till Albert Engströms hem och ateljé i Grisslehamn. Sonen, redaktör Lars-Bruno Engström, berättade och lät alla, som hade lust, stiga på och ta del av konstnärshemmet, helt bevarat från den tid Albert Engström bodde och verkade i Roslagen, dvs. från sekelskiftet fram till sin bortgång 1940. Man promenerade ut till klippan med den lilla ateljén från år 1906 och njöt av den vida utsikten över Ålands hav.

Över den ståtliga bron till Fogdön gick färden vidare till Singö träkyrka från år 1753. Kyrkoadjunkt Lars Th. Sundin talade om kyrkan och den senaste restaureringen 1965.

Så var det dags för återfärd till Grisslehamn, närmare bestämt Grisslehamns Havsbad, där middag intogs. Professor Hörstadius hyllade den nye hedersledamoten landshövding Rylander och landshövdingen i sin tur framförde tack till utflyktsdagens medverkande och arrangörer.