

Några nyförvärv till Upplandsmuseet

Under år 1966 har Upplandsmuseet tillförts ett antal värdefulla föremål, dels genom inköp som Upplands fornminnesförenings inköpskommitté gjort och dels genom gåvor av bl. a. föreningen Upplandsmuseets Vänner. Här nedan presenteras några av nyförvärven.



Skål med fat (höjd 21,3 cm. UM 12.080), den s. k. Fyrverkeriskålen, av vitt glas med graverad dekor. Signerad EDWARD HALD och tillverkad på Orrefors 1925. Skålen började tillverkas 1921 och har också gjorts i överfångsglas med himlen i blått eller orange och blått överfång. 1925 ställdes den ut på Parisutställningen och fortfarande tillverkas några exemplar årligen på Orrefors.



Skål (höjd 24,3 cm. UM 11.923) av blått glas från 1700-talets mitt eller senare hälft, troligen tillverkad på Kosta glasbruk. Föremål av blått glas gjordes under 1700-talets senare del och 1800-talets början vid de flesta större glasbruken i Sverige.



Pokal (höjd 29,9 cm. UM 9827) av vitt glas med på cuppan graverad och på benet slipad dekor. Signerad EDVIN OLLERS 1917 och tillverkad på Kosta glasbruk.



Ljustakar (höjd 11,7 cm. UM 12.138) av silver med driven och ciselerad dekor på foten. Tillverkade 1779 och försedda med uppsalamästaren CARL FAHLBERGS stämplar. C. Nilsson Fahlberg, en av Uppsalas främsta silversmeder, lärde hos O. H. Sjöberg i Falun, blev mästare i Uppsala 1755, ålderman 1768 och rådman 1771. Död 6.7.1793.



Kaffekanna (höjd 24,1 cm. UM 9802) av silver, gustaviansk, gjord av I. LUNDGREN, Enköping, 1815. Johan Lundgren var född 1768 i Husby-Långhundra sn, kom i lära 1786 hos E. Erenander i Uppsala, gesäll 1790; arbetade 1795–1797 i St Petersburg, stämplade arbeten i Enköping 1800–1819. Död 9.9.1828.



Gräddkanna (höjd 14,3 cm. UM 11.924) av silver, invändigt förgylld, tillverkad av uppsalamästaren NILS WENDELIUS 1830. Wendelius var född 1800 och stämplade i Uppsala 1824–1857. På kannan finns följande text ingraverad: »Till Enkefru C Bjurberg på Dess 80 födelsedag 18¹⁵/₁₀ 30 af Tacksamma Lärjungar C. A. S.» Anna C. Bjurberg, som var född Bergsten 1750 och dog barnlös 1832, var gift med handelsmannen Anders Johan Bjurberg, Uppsala. Hennes bouppteckning upptar som det dyrbaraste föremålet en »gräddskål» av 8 lods vikt, vilket torde vara ifrågavarande gräddkanna. Gåva av Upplandsmuseets Vänner.



Begravningsked (längd 22,1 cm. UM 9851) av silver med hjärtformat skaft. Gjord i Uppsala 1797 av OLOF YTTREAEUS, som var född 1748 i Yttre by i Tierps socken och var mästare i Uppsala från 1773 till sin död 1810. Skeden, som överlämnades som gåva vid Adolph U. Grills på Söderfors begravning till någon av begravningsgästerna, bär inskriften: »Adolph Ulric Grill Född d. 19 Martii 1752. Död d. 1 October 1797.» Dylika skedar är kända sedan tiden omkring 1700 och framåt och var en tämligen vanlig företeelse vid burget folks begravningar.



Glasögon (UM 12.079) med skälmar av silver och X-formigt dubbelnässtycke, gjorda i Uppsala 1827 av silversmeden OLOF BERGSTRÖM. Olof Bergström, som var född i Ärentuna 1783, stämplade från 1810 till sin död 1827. Glasen är svagt blåtonade. Gåva av direktör Folke Svanfeldt, Uppsala.



Bonbonniere (höjd 21.7 cm. UM 11.925) av silver, gjord 1964 av ERIC LÖFMAN, Uppsala. Eric Löfman, född 1925 i Stockholm, studerade vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm 1941–1945 och har sedan 1948 varit anställd som silversmed och formgivare hos Markströms Guldsmeds AB. Gåva av Upplandsmuseets Vänner.



Målkärl (höjd 25,5 cm. UM 9846) av tenn, tillverkat av JOHAN ERIK SCHULT, Uppsala, 1781. Krönt av Salomon Ahlström 1782 enligt justeringsstämpel på lockets översida (3 kronor, årtalet samt S A). Johan Erik Schult blev mästare i Uppsala 1775 och var verksam där som kanngjutare till sin död 30 sept. 1820.

Samtliga fotos av SVEN ÖSTERBERG, Upplandsmuseet.