



Höstutflyktens deltagare samlade framför Hargs slott.

Till Harg, Östhammar och Valö-Forsmark

Upplands fornminnesförenings höstutflykt 4 oktober 1964

När Upplands fornminnesförenings höstutflykt startade kl. 9 på morgonen söndagen 4 okt. 1964 hade ovanligt många resenärer anmält sig. Första uppehållet gjordes vid Hargs bruk i norra Uppland, där fornminnesföreningens ordförande landshövding Olov Rylander hälsade utflyktsdeltagarna till dagens utflykt, som, trots oktoberdagen, kunde ske i strålände sol. På slottstrappan tog slottsherren friherre Carl Beck-Friis emot fornminnesföreningen, hälsade den välkommen till Hargs bruk och herrgård och inviterade alla till ett besök inne i herrgårdens våningar. Det blev en högt skattad rundvandring i de många 1700-talsinteriorerna. Friherrinnan Beck-Friis hälsade även hon alla besökarna välkomna och inbjöd till de förfriskningar, som voro framställda i övre våningen. Besöket på Harg blev för alla högst minnesrikt, icke blott för



Vid Gammelhus i Östhammar visades bl. a. Östensbo-boden från 1500-talet av urmakarmästare Rudolf Andersson.

de utomordentligt intressanta och vackra rumsmiljöer man fick se utan även för värdparets stora gästfrihet.

I Östhammar mottogos resenärerna av styrelsemedlemmar i föreningen Gammelhus, där urmakarmästare Rudolf Andersson berättade om föreningens mångåriga och resultatrika arbete. Man besåg gemensamt den märkliga Östensbo-boden från Valö socken, som för ett antal år sedan flyttades till Gammelhus. Efter rundvandringen på Gammelhus smakade den medhavda lunchen utmärkt i Gammelhus gillestuga.

Färdens slutmål var Valö kyrka, en av de både till inventarier och målningar rikaste landskyrkorna i Uppland. Kyrkan demonstrerades av landsantikvarie Sundquist. Slutligen ställdes färden till Valö-Forsmarks hembygdsgård med dess intressanta museum, om vilket målarmästare Georg Jonsson berättade. I hembygdsgården sammanträffade fornminnesföreningen med ärkebiskop Gunnar Hultgren, som under veckoslutet haft visitationsstämma i Valö-Forsmarks pastorat.

Vid hemkomsten till Uppsala vid 17-tiden var alla överens om att denna höstutflykt, vars program sammanstälts av antikvarie Anna-Märta Berg, var en av de mest givande bland de många höstutflykterna.