

IN MEMORIAM



ARVID JULIUS

Fil. dr Arvid Julius var ett flertal år som amanuens vid Uppsala universitets museum för nordiska fornsaker nära knuten till Upplands fornminnesförenings intressesfär. Dr Julius deltog sålunda i uppordnandet av det första Upplandsmuseet på övre våningen i Gustavianum, ett arbete, som gav goda prov både på förtrogenhet med materialet och omdöme ifråga om urvalet. Dr Julius tillhörde nämnden för utställningen av kyrklig konst på Gustavianum 1918, den märkliga exposition, som för första gången gav en översikt över de uppländska kyrkornas rika konstskatter.

I publikationen Allmoge- och hemslöjd, utgiven 1915, står Arvid Julius namn å utgivarens plats. Ännu idag är denna samling

uppsatser, i framför allt uppländsk allmogekultur och folkkonst, ett uppslagsverk av icke ringa värde.

Arvid Julius, som var född 30 juli 1881, avled 17 nov. 1963.

DAN WESTERGREN

Dan Westergren var i en följd av år en av de ledande kommunalmännen i Hållnäs. Ifrågasätts kan dock om han icke gjorde en minst lika betydande insats i hembygdsarbetet. Under många år var han ordförande i Hållnäs hembygdsförening och stod som sådan i ledningen för inrättandet av hembygdsgården och hembygdsmuseet. Detta växte med tiden till ett av Upplands omfångsrikaste bygdemuseer. För sina förtjänster härutinnan tilldelades Dan Westergren Upplands fornminnesförenings förtjänstmedalj 1955.

Dan Westergren var född 14 juli 1891 och avled 27 maj 1963.

PETRUS LANDELIUS

Sydvästra Upplands hembygdsgille, grundat 1923, upplöst 1948, var verksamt i hembygdsarbetet i den del av landskapet, som kan sägas sträcka sig mellan Enköping och Örsundsbro. Hembygdsgilletts första mål blev att rädda den intressanta kaplansgården vid Härkeberga kyrka, den så kallade Härkebergagården. Den gamla kaplansbostaden inreddes med bohag och allt och de många byggnaderna kring mangård och fägård renoverades. Invigningen skedde sommaren 1930. Sedermera kom Härkebergagården att överlämnas till Nordiska museet.

Sydvästra Upplands hembygdsgilles andra mål blev att rädda en för dessa bygder typisk småbondegård till eftervärlden. Det blev den märkliga Mor Lottas gård i Kvek, Fröslunda, som blev föremålet för hembygdsgilletts vaksamhet. Sedan allt ställts i ordning, skedde invigningen 1936; 1948 överlämnades Kvekgården till Upplands fornminnesförening.

En av de styrande männen i Sydvästra Upplands hembygdsgille var godsägare Petrus Landelius å Taxnäs i Fröslunda. För några

år sedan överlämnade han som gåva till Upplands fornminnesförening en intill Kvekgården belägen tomt med stuga, som sedan dess nyttjats som vaktarbostad.

Petrus Landelius, som var född 28 sept. 1881, avled 30 okt. 1963.

HANS OLOF FERENIUS

Kyrkoherden i Täby utanför Stockholm Hans Olof Ferenius hade god akademisk utbildning innan han tog sig an hembygdsvårdens sak i Täby köping och församling. Han hade i den fil. kand.-examen, som han avlade i Uppsala före de teologiska studierna, också ämnet nordisk och jämförande fornkunskap. Dessa insikter kom honom väl till pass då han i egenskap av ordförande i Täby hembygdsförening förde kulturminnesvårdens talan. Kyrkoherde Ferenius hade glädjen se föreningens rika utveckling.

Kyrkoherde H. O. Ferenius var född 23 sept. 1905 och avled 8 juli 1963.

J. L. ANDERSSON I BRED

Sadelmakare J. L. Andersson i Bred var i många år fornvårdare i Breds socken i västra Uppland och angränsande trakter. Särskilt starkt intresse visade han forntiden och dess problem, både hur dess historia kunde tolkas och hur dess lämningar skulle skyddas och räddas. Särskilt runstenarna ägnade han stor omsorg innan den organisation växt fram inom Riksantikvarieämbetet, som numera handlägger runstensärendena. Man kan säga att J. L. Andersson på sitt område var något av en pionjär.

Sadelmakare Andersson, som var född 24 juni 1872, avled 25 juli 1963 i den höga åldern av 91 år.

STINA NORMAN

Under de senaste åren har Upplands fornminnesförening haft förmånen att i sin tjänst fått ha fröken Stina Norman, Uppsala. Fröken Norman hade den för vårt kansli så viktiga posten som

registrator och telefonvakt. Alla de uppgifter, som voro förenade med denna tjänst, icke minst kontakten med allmänheten, utförde hon med den största noggrannhet, takt och pliktkänsla. När fröken Norman, som var född 22 dec. 1902, för alltid lämnade oss 24 dec. 1963, blev saknaden mycket stor hos alla hennes vänner och kamrater både inom och utom arbetsplatsen.

Nils Sundquist