



Utflyktsdeltagarna samlade vid Erik Ersgården i Västerlövsta.

## Till Västerlövsta, Sala, Romfartuna och Västerås

### *Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt 1961*

Vid Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt söndagen 28 maj 1961 ställdes färden västerut. Första målet var Västerlövsta kyrka, där kyrkoherde Erik Forssell höll en kort andaktsstund och därefter gav en orientering om kyrkans historia. De rika stjärnribbvalven med »gubbar» och gubbansikten och med målningar i Albertus Pictors skola väckte berättigt intresse liksom den vid senaste restaureringen 1956–1958 framtagna »gapskullen», en i korets nordmur inbyggd sångläktare, från medeltiden. Bland inventarierna i den från 1400-talet härrörande kyrkan

märktes ett medeltida altarskåp samt predikstol och nummertavlor från 1700-talet. Sedan kyrkan studerats besöktes den närbelägna hembygdsgården i Klockarhagen, där kommunalnämndsordföranden Göthe Rickman berättade om de olika byggnaderna, som av Västerlövsta hembygdsförening återuppförts på platsen. Interiörerna och museiavdelningen i den s. k. Erik Ersgården från Heby by, en god representant för de »träslott i Västerlövsta», som avspeglar välståndet i bygden i början på 1800-talet, visades av medlemmar i hembygdsföreningen.

I Sala samlades deltagarna i församlingshemmet Mikaelsgården invid kyrkan. Medan kaffet avnjöts gav stadsfullmäktiges ordförande komminister Bertil Elgstedt några livfulla bilder ur stadens historia, varefter ordföranden i Salabygdens fornminnesförening dir. Gösta Colliander talade om stadens nutid och framtid. I läroverkets aula vidtog årsmötesförhandlingar under ordförandeskap av professor Sven Hörstadius. Minnesord uttalades över f. rektor vid Väddö folkhögskola agronom Wilhelm Mattsson, medlem i Upplands fornminnesförenings styrelse 1941-1953 och 1956 vald till föreningens medaljör. Sekreteraren föredrog valda delar av årsberättelsen samt meddelade att riksantikvarieämbetet 1 febr. 1961 stadfäst föreningens nya stadgar. Revisionsberättelsen föredrogs, balansräkningen fastställdes och styrelsen och kassaförvaltaren beviljades full och tacksam ansvarsfrihet. Till hederledamot valdes f. d. riksantikvarien Bengt Thordeman och till medaljörer folkskollärare A. N. Sandén, Älvkarleö, rektor Nils Göransson, Sollentuna, och byggmästare Einar Levander, Lagga. Till styrelsemedlemmar på ett år nyvaldes rektor Nils Göransson, Sollentuna, och stadsbibliotekarie Thore Floderus, Enköping, och till revisorssuppleant direktör Lars-Olof Lindqvist, Uppsala. För övrigt blev det omval av styrelsemedlemmar och andra funktionärer i tur att avgå, såväl i fornminnesföreningen som i föreningen närstående nämnder. Efter diskussion beslöts att Upplands fornminnesförenings Vinterting med Disa Gille för något år framåt skulle ändras så att kvällens gillemåltid utginge och gillestämma med utdelning av Disa Gilles pris och anslaget ur Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond, föredrag m. m. förlades till förmiddagens vinterting.

Sedan buss- och bilkaravanen gjort en tur genom området för Sala berömda silvergruva, fortsatte färden till Romfartuna kyrka i Västmanland. Kyrkoherde Kjell Öster berättade om kyrkan, som i sina äldsta delar härrör från 1200-talets slut med gotiska valv från 1300-talet. Vidare meddelades att läktaren tillkommit 1695 och altare och altaruppsättning på 1700-talet.

I Västerås, dagens slutmål, besöktes den nyrestaureerade domkyrkan, där landsantikvarie Sven Drakenberg talade initierat om kyrkans historia och den under året avslutade restaureringen. Vid därpå följande rundvandring gavs deltagarna möjlighet att i detalj ta del av de förändringar, som restaureringen medfört. Vid middagen på restaurang Klippan summerades dagens händelser av professor Hörstadius, som samtidigt framförde deltagarnas tack till de medverkande och arrangörerna. Tal hölls vidare av dr Thordeman, fru Greta Lundevall, komminister Elgstedt och rektor Göransson.