

Upplands Fornminnesförening

Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 1957-1958

IN MEMORIAM

Under förlidet arbetsår har Upplands fornminnesförening förlorat flera inom uppländsk kulturminnesvård mångårigt verksamma krafter, nämligen kyrkoherde *Gunnar Engman*, Torstuna, kamrer *John Södergren*, Tegelsmora, urmakare *Josef Lundqvist*, Hållnäs, och kyrkoherde *Erik Söderlund*, Knutby.

Gunnar Engman, som avled 27 maj 1957, kom till Torstuna som kyrkoherde 1942 och blev inom sitt pastorat högt skattad både som ledare för kyrkan och för kulturarbetet. I många år var Gunnar Engman ordförande i Torstuna hembygdsförening och nedlade ett hängivet arbete för dess verksamhet. Han var i mångt och mycket den drivande kraften vid iordningställandet av hembygdsgården i Härled, som invigdes i juni 1951. Stor är sakknaden i Torstunabygden och inom Torstuna hembygdsförening.

John Södergren nedlade inom Tegelsmora hembygdsförening, vars styrelse han tillhörde alltsedan föreningens bildande 1929, ett uppoffrande arbete. Med stort intresse tog han del i hembygdsgårdens tillblivelse. John Södergrens bortgång 4 juni 1957 innebar för Tegelsmora-bygden och Tegelsmora hembygdsförening en kännbar förlust.

Josef Lundqvists bortgång i februari 1957 väckte stor förstämning i Hållnäsbygden. Hans känsla för och kärlek till hembygden och dess historia tog sig uttryck i ett aldrig svikande intresse för Hållnäs' hembygdsförening och dess verksamhet. Hans privata samlingar, representerande handel och hantverk, har överlämnats till hembygdsföreningen som ett synbart minne över Josef Lundqvists samlargärning.

I och med kyrkoherde Erik Söderlunds bortgång i mars 1958 har hembygdsvärelsen i Knutby-Bladåker lidit en oersättlig förlust. Erik Söderlund var i många år ordförande i Knutby-Bladåkers fornminnes- och hembygdsförbund och ledde med fast hand hembygdsföreningen och dess anläggning Gammelgården strax invid Knutby kyrka. Föreningens livliga verksamhet och stora framgång var i mycket beroende av kyrkoherde Söderlunds hängivna arbete.

En smärtsam förlust har Upplands fornminnesförening tillika att tillkännage i det att tillsyningsmannen vid Kvekgården, fornminnesföreningens friluftsmuseum i Fröslunda socken, K. E. Larsson 25 april 1958 avlidit, 65 år gammal. Larsson anställdes som Kvekgårdens vårdare samtidigt med att Sydvästra Upplands Hembygds-gille överlämnade gården till fornminnesföreningen 1948 och med största plikttröhet fullgjorde han sitt uppdrag. Med tacksamhet skall fornminnesföreningen bevara hans minne.

STYRELSE

Fornminnesföreningens styrelse har under arbetsåret 1957-1958 haft följande sammansättning:

Landshövding Georg Andrén, Uppsala, ordf.
Professor Dag Strömbäck, Uppsala, v. ordf.
Friherrinnan Beth de Geer, Upplands-Väsby.
Lantbruksattaché Göran Knutsson, Uppsala.
Riksdagsman Edv. Thun, Enköping.
Bankdirektör Gunnar Rosenborg, Uppsala, skattmästare.
Landsantikvarie Nils Sundquist, Uppsala, sekreterare.
Intendent Nils Alenius, Uppsala.
Riksdagsman Hj. Åhman, Rånäs.
Direktör Eric Wolrath, Uppsala.
Redaktör Ellis Edman, Uppsala.
F. regeringsrådet Adolf Lundevall, Stockholm.
Ingenjör Eric Åberg, Uppsala.

Utsedd av Uppsala läns landsting:

Tillsynslärare Harald Gustafsson, Gamla Uppsala, med godsägare Ferdinand Nilsson, Kungsängen, som suppleant.

Utsedd av Stockholms läns landsting:

Riksdagsman Gunnar Andersson, Gustafsberg, med riksdagsman Martin Söderquist, Solna, som suppleant.

Utsedda av Uppsala stad:

Förste arkivarie Manne Eriksson och personalvårdsassistent P. A. Landahl med redaktionssekreterare Stig Carlbring och chefredaktör Axel Ljungberg som suppleanter.

Verkställande utskott: Verkställande utskottet har utgjorts av landshövding Andrén, ordf., prof. Strömbäck, förste arkivarie Eriksson, dir.

Wolrath, tillsynslärare Gustafsson, riksdagsman Andersson, skattmästaren och sekreteraren.

Revisorer: Föreningens revisorer ha varit f. riksbanksdirektör G. A. Barre och bankkamrer Gösta Holdo med riksbanksdirektör C. E. Leffler och lantbrukare Martin Ehrengren som ersättare. Av Uppsala stad utsedd revisor har varit svetsaren O. Nordström med köpman Herbert Ahlqvist som ersättare.

ÅRSMÖTE OCH VÅRUTFLYKT

Vid vårutflykten annandag pingst 10 juni 1957 besökte Upplands fornminnesförening minnesrika platser i Vallentuna och på Värmdön. Från Vallentuna kyrkvall hälsades fornminnesföreningen av sin ordförande landshövding Georg Andrén. Professor Sven B. F. Jansson berättade om runinskrifter och runristare vid den ståtliga, på båda sidor ristade runstenen på Vallentuna kyrkogård. Via Täby, Danderyd och Stockholm nåddes Värmdön. I Gustafsberg, i den s. k. Bergasalen, välkomnade riksdagsman Gunnar Andersson och berättade om Gustafsberg och om den porslinstillverkning, som förekommit där alltsedan 1820-talet. Sedan kaffe intagits, vidtog årsmötesförhandlingarna under vice ordförandens professor Dag Strömbäck presidium. Minnesord uttalades över under året bortgångna medlemmar. Styrelse- och revisionsberättelser upplästes och godkändes, val av styrelseledamöter förrättades m. m. Till fornminnesföreningens hedersledamot utsågs professor Sven B. F. Jansson, Stockholm. Föreningens förtjänstmedalj tilldelades professorskan fil. lic. Ingeborg Wilcke-Lindqvist, Uppsala, och intendent Nils Ålenius, Uppsala. Härefter gick färden vidare till Värmdö vackra medeltidskyrka. Kyrkoherde Sven Hellqvist redogjorde för kyrkans byggnadshistoria och inventarier. På klockstapelsbacken mötte representanter för Värmdö skeppslags fornminnesförening och under fru Iris Ekmans ledning besågs Fornstugan och dess samlingar. På den vid Skurusundet vackert belägna restaurang Herrgårn avslutades dagen med gemensam middag. Vaxholmsbåten VÄSTAN förde utflyktsdeltagarna efter avslutad middag in till Stockholm, varifrån resan forsattes med buss till Uppsala.

HÖSTUTFLYKT

På grund av höstens ostadiga väderleksförhållanden med så gott som idel regniga söndagar kom fornminnesföreningens höstutflykt 1957 att inställas.

VINTERTING MED DISA GILLE

Upplands fornminnesförenings Vinterting med Disa Gille hölls söndagen 2 febr. 1958. Vintertinget öppnades av fornminnesföreningens vice ordf. professor Dag Strömbäck å Hantverksföreningens lokal. Amanuens Anna-Märta Berg höll inledningsanförande i dagens diskussionsämne: »Hur göra hembygds museet levande?».

Senare på dagen samlades Disa Gille till gillestämma och måltid på Upplands nation under presidium av åldermannen f. regeringsrådet Adolf Lundevall. Bondkyrko hembygdsförening Stabygården mottog utdelningen ur landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond och Disa Gilles pris för 1958 tilldelades Häverö-Edebo hembygdsförening. Talet för Uppland hölls av professor Birger Nerman, Stockholm. Om »De uppländska kyrkomålningarnas idéinnehåll» talade kyrkoherde Bengt Ingmar Kilström, Hjalsta.

ANSLAG OCH GÅVOR

Fornminnesföreningen har under år 1958 alltjämt haft förmånen att erhålla ekonomiskt stöd för sin verksamhet från myndigheter, vissa institutioner och enskilda. Uppsala läns landsting har anslagit 9 000 kr., Stockholms läns landsting 6 500 kr. och Uppsala stad 12 000 kr. Uppsala stad har därtill anslagit hyresmedel för lokaler för Upplandsmuseet samt genom Arbetslöshetsdelegerade medel till arkivbiträde å expeditionen. Genom medel från Kungl. Arbetsmarknadsstyrelsen har föreningen sedan respektive 15 mars, 1 april och 14 april erhållit till sitt förfogande tre arkivarbetare. För dessa anslag, omistliga för föreningens verksamhet, uttalar styrelsen sitt varma tack.

FRÅN VERKSAMHETEN

Vad rör föreningens arbete inom landskapets kulturminnesvård hänvisas till vad som nedan anföres under »Tjänstemännens verksamhet». Medlemsvärningen har fortsatt och ett flertal ortsombud ha svarat för distribueringen av årsboken i bygderna.

TJÄNSTEMÄNNENS VERKSAMHET

Landsantikvarien

Landsantikvarien har tjänstgjort som sekreterare och expeditjonsföreståndare, redaktör för årsboken och tidskriften samt som intendent för

Upplandsmuseet och Kvekgården. Ett stort antal ärenden, i huvudsak rörande medeltiden och nyare tiden, har handlagts. För Riksantikvarieämbetet har yttranden rörande olika kulturminnesvårdsfrågor avgivits.

Landsantikvarien har tjänstgjort som sekreterare i Disanämnden och varit intendent för Disagården. I restaurerings- och organisationskommittén för Upplandsmuseet är landsantikvarien medlem och sekreterare.

Under förlidet arbetsår har landsantikvarien handlagt ärenden rörande såväl forntiden och medeltiden som nyare tiden. Rörande *fortiden* i Vaksala; rörande *medeltiden* i Börje, Hållnäs, Härkeberga, Oden-sala, Vassunda, Vendel och Älvkarleby; rörande *nyare tiden* i Alsike, Alunda, Danmark, Dannemora, Enköping, Funbo, Järlåsa, Rasbo, Rasbokil, Skutskär, Sollentuna, Tierp, Villberga, Väddö, Vänge, Värmdö, Östervåla och Österåker.

Landsantikvarien har tjänstgjort som kulturhistorisk kontrollant vid restaureringen av Björklinge, Boglösa, Enköpings Vårfru, Danmarks och Rimbo kyrkor, vid restaureringen av Kungl. Vetenskapssocietetens och Kungl. Gustav Adolfs Akademiens hus i Uppsala samt vid Skytteanum i Uppsala.

Landsantikvarien har under året publicerat ett flertal uppsatser av skiftande kulturhistoriskt innehåll och hållit föredrag i stad och på land. Bland föredragen må nämnas: Högtidstal vid Svenska Flaggans dag 6 juni 1957 i Sundbybergs kyrka, »Hur gamla är broarna i Uppsala?», inför Uppsala Rotaryklubb 19 mars 1958, »Bondehem och bondekonst i Uppland», vid Västerlövsta hembygdsförenings årsmöte 24 mars 1958, »Bondens hem och gård i gången tid», vid Veckholms pastorats hembygdsförenings årsmöte 30 mars 1958 samt vid Harbo hembygdsförenings årsmöte 16 april 1958.

Bland uppsatser, som under arbetsåret publicerats, må nämnas: »Stugan i Järlåsa», i Upsala Nya Tidnings julnummer 1957; »Väsby län och Långhundra härad», i årsboken Uppland 1957; »Upplandsmuseet inredes i Akademikvarnen», i Föreningen Uppsala-Pojkarnas Medlemsblad samt »Akademikvarnen i Uppsala blir Upplandsmuseum», i Arsredogörelse för 1957, utgiven av Byggnadsfirman Anders Diös. Till 25-årsminnet 6 nov. 1958 av rikssalens på Uppsala slott restaurering har landsantikvarien författat en med bilder illustrerad krönika över rikssalen och dess återställande 1932, överlämnad som gåva av chefsbyggmästare Anders Diös till Kungl. Gustav Adolfs Akademien vid dess samtidigt högtidlighållna 25-årsjubileum.

Amanuensen

Amanuensen har biträtt landsantikvarien i hans tjänsteverksamhet såväl beträffande ärenden inom Uppsala stad som inom distriktet. Amanuensen har varit redaktionssekreterare för årsboken *Uppland*, deltagit i Upplandsmuseets utformning i Akademikvarnen samt omhänderhaft museets registrerings- och insamlingsarbete.

I Uppsala har utförts undersökning, uppmätning och fotografering av murfynd, som påträffats i samband med Akademikvarnens restaurering. Mursår, iakttagna vid iordningställande av ekonomitrymmen i landshövdingevånningen på Uppsala slott, har undersökts liksom murfynd påträffade i Trefaldighetskyrkans kor. Byggnadsarkeologisk undersökning har företagits i samband med restaureringen av Schefferi bibliotek och Kungl. Vetenskaps societetens hus inom kv. Disa. I Enköping har vid schaktningar inom kv. Borgmästaren påträffade lämningar efter medeltida bebyggelse varit föremål för undersökning. Byggnadshistoriska undersökningar har företagits vid restaurering av gamla rektorsbostaden i Wik, Balingsta socken, Stora Karlösa gård i Söderby-Karls socken samt vid rivning och flyttning av gammal gruvarbetarbostad i Dannemora.

I Lillkyrka, Roslags-Bro, Vaksala och Västland har fornlämningar undersökts, varom rapport avgivits till Riksantikvarieämbetet.

På landsbygden har amanuensen handlagt ärenden rörande såväl forntiden och medeltiden som nyare tiden. Rörande *fortiden* i Alunda, Bälinge, Dalby, Edsbro, Gamla Uppsala, Järlåsa, Lena, Rasbo, Roslags-Bro, Tensta, Vaksala, Väddö, Västland och Ärentuna; rörande *medeltiden* i Boglösa, Danmark och Enköping; rörande *nyare tiden* i Alunda, Björklinge, Dannemora, Danmark, Enköping, Funbo, Gryta, Hagby, Härkeberga, Järlåsa, Rasbo, Rasbokil, Skogs-Tibble, Skäfthammar, Solentuna, Söderby-Karl, Tensta, Tierp, Tillinge, Vaksala, Väddö, Västland, Åkerby, Älvkarleby, Ärentuna, Österlövsta och Österåker.

Föredrag har hållits inför Övergrans hembygdsgille, Södra Olands hembygdsgille, Märsta Husmodersförening och Uppsala Fastighetsägareförening. Vid fornminnesföreningens vinterting med Disa Gille höll amanuensen inledningsanförande i diskussionen »Hur göra hembygdsmuseet levande?». Inledningsanförandet, som tryckts i Salabygdens fornminnesförenings årsbok, Årg. 9, 1958, har i form av särtryck tillställts de uppländska hembygdsgillena.

Råd och bistånd har lämnats vid Almunge hembygdsgillens utställning på Länna herrgård. Vid av Kursverksamheten anordnad studiekurs i ämnet »Möbler och möbelstilar» har amanuensen varit kursledare.

UPPLANDSMUSEET

Styrelse för Upplandsmuseet har varit Upplands fornminnesförenings styrelse och föreståndare för museets samlingar landsantikvarie Sundquist med biträde av amanuens Berg.

Under året har en särskild kommitté för inköp av föremål till Upplandsmuseet tillsatts. Densamma har haft följande sammansättning: förste arkivarie M. Eriksson (ordf.), bankdirektör G. Rosenborg, direktör E. Wolrath, ingenjör E. Åberg, landsantikvarie Sundquist samt amanuens Anna-Märta Berg (sekr.). Följande förvärv har gjorts: ett bordsur från tiden omkring 1700, tillverkat av Olof Thelott, Uppsala, för Cecilia Månesköld af Seglinge; ett golvur med urverk, signerat Hans Georgen Gürtler, Uppsala; en strösockerskål i silver av A. F. Hellman, Uppsala, från år 1831; en silverbägare av Olof Bergström, Uppsala, från år 1821; en kaffesked av silver från år 1822 av J. P. Ernander, Uppsala, samt porslin av Gustafsbergs- och Rörstrandsfabrikat, koppar- och mässingsföremål. Gåvor har mottagits från fröken Elisabeth Wensters sterbhus, åkare Einar Högborg, postiljon G. Fröjd, bildhuggare Samuel Lundgren, assistent Birger Florin, fröken Lisa Ericsson, fru Ester Bobeck, fru Nanna Johnsson, stadsbyggmästare B. W. Åkerman, fil. dr Arvid Julius, fru L. Ljungberg, kamrer Gösta Holdo, Uppsala, godsägare Erik Westholm, Märsta, godsägare K. Thunman, Vaksala, direktör Einar Kjellén, Grillby, hem.äg. A. Petterssons sterbhus, Vivastbo, Västerlövsta, genom förste arkivarie M. Eriksson, samt från Gamla Uppsala folkskola genom tillsynslärare H. Gustafsson. Till dessa givare och till övriga personer, som på ett eller annat sätt understött museet i dess verksamhet, ber museistyrelsen att få uttala sitt tack.

Rörande museifrågan hänvisas till vad som nedan anföres under »1956 års kommitté för ett stads- och landskapsmuseum i Uppsala».

KVEKGÅRDEN

Kvekgården, fornminnesförenings gård i Fröslunda socken, har stått tillgänglig för allmänheten och visats efter tillsägelse hos vaktaren. Under arbetsåret har smärre reparationsarbeten utförts.

PUBLIKATION

Föreningens årsbok UPPLAND 1957, under redaktion av Nils Sundquist, Manne Eriksson och Anna-Märta Berg och tillägnad landshöv-

ding Georg Andrén, utsändes i början av 1958 till medlemmarna. Ur innehållet må anföras: »Väsby län och Långhundra härad» av *Nils Sundquist*; »Sparreska gravkoret vid Norrsunda kyrka» av *Erik Eriksson*; »Kassabok över ett studenthushåll i Uppsala år 1672, med inledning och kommentar», av *Ake Dintler* och *Oloph Odenius*; »Memento mori, Dödstanke och evighetshopp i en uppländsk (?) målning från 1700-talet», av *Allan Ellenius*; »Det gamla kaptensbostället i Skuttungeby» av *Birger Steen*; »Välfärdsanordningar och sociala initiativ i Uppsala strax efter sekelskiftet» av *Sten Sjöstedt* samt »Härjningarna på Roslagskusten 1719 och ryssugnarna» av *Eric Juel*.

Under året har häfte 48: 1 av Upplands fornminnesförenings tidskrift utgivits under redaktion av Nils Sundquist innehållande »Örtugadelning och ägoinnehav före storskiftet, Studier i mellansvenska lantmåteriakter och uppländska domböcker» av *Rune Fransson*, *Ake Hermansson*, *Sven Lundkvist* och *Inger Sjödahl* samt »Ett gravfynd från brytnings-tiden mellan brons- och järnålder vid Brillinge i Vaksala» av *Sverker Magnusson* och *Nils Sundquist*. Den förstnämnda uppsatsen har tryckts med bidrag från Statens Samhälls- och Rättsvetenskapliga Forskningsråd. I häftet ingår även Generalregister till Upplands fornminnesförenings tidskrift, häftena 43: 1-47: 3, utarbetat av sjökaptén *Birger Jarl*.

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL FÖRENINGENS

De många hembygdsföreningarna ute i landskapet ha fortsatt sitt målmedvetna arbete till den uppländska hembygdsvärdens fromma. För den insats de sålunda gjort betygar Upplands fornminnesförening dem sin stora uppskattning. Föreningen står också i tacksamhetsskuld till de specialsammanslutningar, såsom Disastiftelsen, Stiftelsen Geijersgården m. fl., vilka genom sin verksamhet avbördat landskapsorganisationen viktiga ärenden inom kulturminnesvården.

Disastiftelsen

Disastiftelsen har fortsatt sin verksamhet genom sitt verkställande organ, Disanämnden, vilken haft följande sammansättning:

för *Upplands nation*: överläkare Tord Skoog och landsantikvarie Nils Sundquist med fil. kand. Inga Löwdin och fil. kand. Erik Ehn som suppleanter,

för *Upplands fornminnesförening*: direktör Eric Wolrath och fru Karin Bratt med intendent Nils Ålenius och fru Anna Lovén som suppleanter,

för *Uppsala fabriks- och hantverksförening*: fabrikör Einar Norlund med chefsbyggmästare Anders Diös som suppleant,

för *Uppsala läns hemslöjdsförening*: fru Ester Hult med fröken Laijla Wallin som suppleant,

för *Uppsala läns husmodersförbund*: fru Aina Carlsson med fru Signe Swärd som suppleant,

för *Uppsala stad*: tillsynslärare Harald Gustafsson med kyrkoherde Allan Svantesson som suppleant,

för *Jordbrukareungdomens förbund*: lantbruksattaché Göran Knutson med landstingsman Gunnar Hübinette som suppleant, samt vald av nämnden: f. regeringsrådet Adolf Lundevall.

Verkställande utskottet har, förutom av den av Upplands nation utsedde ordföranden överläkare Skoog, bestått av vice ordföranden fru Bratt, sekreteraren landsantikvarie Sundquist och skattmästaren f. regeringsrådet Lundevall.

Disagården. Under säsongen 1 maj–30 sept. 1957 har Disagården hållits öppen vardagar kl. 11–17, sön- och helgdagar kl. 13–17. Som vaktmästarepar har under året tjänstgjort herr och fru Sven Andersson. Antalet besökande på Disagården sommarsäsongen 1957 har utgjort 2019. Skolklasser från Danmarks socken, Mälaröarna, Vaksala, Vänge, Åker, Österby och Uppsala har besökt gården samt olika sammanslutningar såsom Brännkyrka Gille, Sjuhundra Gille, Årsunda socialnämnd, Fackliga Centrals Kvinnokommitté m. fl. (Skolklasser från Uppsala under lärares ledning få besöka gården utan avgift). I likhet med föregående år har Svenska Ungdomsringens Uppsalaavdelning fått disponera gården för dansaftnar mot en provision på inträdesbiljetterna, vilket givit ett värdefullt tillskott till stiftelsens kassa.

Disanämnden har haft förmånen att från Uppsala stad åtnjuta anslag för 1957 å kr. 3 000 i och för underhåll av de i Disagården ingående byggnaderna. Under året har smärre restaureringsarbeten och rödfärgning av de flesta byggnaderna utförts samt lagning och nystängning av gårdesgårdarna verkstälts.

Stiftelsen Geijersgården

Vid Geijersgården har under arbetsåret vissa underhållsarbeten utförts. Stiftelsens ordförande har varit landshövding Georg Andrén och skattmästare akademiräntmästare Sven Lindblad.

1956 års kommitté för ett stads- och landskapsmuseum i Uppsala

Under det gångna året har Akademikvarnen restaurerats och iordningställt för museiändamål. Den 31 januari 1958 ägde slutbesiktning rum av själva byggnadsarbetena, värme- och sanitetsanläggningarna samt elanläggningen. Arbetet med den museala inredningen med montrar, skärmväggar m. m. pågår liksom föremålssamlingarnas uppställning. Under året har föremålen rengjorts och konserverats och i samband härmed kortregister upprättats över samlingarna. Accessionskatalogerna har kompletterats och föremålens märkning översetts och bättrats. Behjälplig vid detta arbete har varit fil. kand. Ola Ehn. Från och med våren 1958 är fil. kand. Sofia Danielson och fil. kand. Lena Elfström anställda som hjälp vid montering och iordningställande av museets olika avdelningar.

EXPEDITION, ARKIV M. M.

Föreningens expedition för utlösen av årsboken, biljettförsäljning till utflykter m. m., har varit förlagd till Sysslomansgatan 10, 2 tr.

Bibliotek och arkiv ha under året väsentligt utökats dels genom gåvor, dels genom byten med andra fornminnesföreningar och hembygdsförbund. Till föreningens arkiv har fabrikör J. G. Fredlund, Alunda, överlämnat ett antal fotografier. Uppmättningsritningar och en byggnadshistorisk undersökningsrapport av Skogberga kaplansboställe i Täby socken har tillförts föreningens arkiv av ingenjör Hans Carlén, Viggbyholm; målarmästare J. A. Gustafsson, Norrtälje, har överlämnat ett maskinskrivet exemplar av sin historik över Ola by i Bladåkers socken.

I vissa fall har för föreningens verksamhet nödvändiga böcker inköpts. Föreningen vill lägga minnesgoda personer på hjärtat att skänka litteratur och bildmaterial, såsom fotos, teckningar, gravyrer m. m. med motivval från landskapet Uppland, till föreningens bibliotek och arkiv.

Fornminnesföreningen, som sedan flera år haft förmånen att få anslag från Uppsala stad för sjökaptan Birger Jarl som tjänsteman på föreningens kansli och arkiv, uttalar sitt tack för det pliktrogna och nitiska arbete herr Jarl även under det gångna arbetsåret nedlagt.

EKONOMISK STÄLLNING

Föreningens ekonomiska ställning är alltså bekymmersam. Föreningen är därför i största behov av att få sina anslag från myndigheterna inom

föreningens verksamhetsområde utökade. Föreningen gläder sig åt att även det gångna verksamhetsåret ur medlemssynpunkt varit tillfredsställande, men vill rikta en uppmaning till alla medlemmar att bidra till utökandet av medlemsnumerären. Härigenom skulle omfånget av publikationsverksamheten ej behöva inskränkas.

Föreningen vill slutligen till alla myndigheter, föreningar och enskilda, som under förlidet arbetsår på olika sätt lämnat verksamheten sitt stöd, rikta ett varmt tack för visad välvilja och förståelse.

Uppsala 2 maj 1958.

DAG STRÖMBÄCK

V. ORDF.

Nils Sundquist

SEKR.