



Bild 1. Deltagarna i Upplands fornminnesförenings höstutflykt samlade vid ruinerna efter det gamla medeltida Vallox-Säby i Östuna socken.

## Sjön Valloxen runt

*Upplands fornminnesförenings höstutflykt 1958*

Söndagen 28 sept. 1958 företog Upplands fornminnesförening sin höstutflykt med ett 70-tal deltagare. Bussfärden gick runt den sagoomspunna sjön Valloxen. Vid ruinerna efter det gamla Vallox-Säby välkomnade fornminnesföreningens vice ordförande professor Sven Hörstadius, var-



*Bild 2.* Den äldre herrgårdsbyggnaden vid Kvallsta, byggd i typisk 1700-talsstil.

efter Vallox-Säbys ägare friherre G. H. von Paykull och landsantikvarie Sundquist demonstrerade de många husgrunderna och mursträngarna efter den gamla gården. Genom vänligt tillmötesgående av friherre von Paykull gavs utflyktsdeltagarna tillfälle till en rundvandring i den nuvarande, år 1757 uppförda Vallox-Säby herrgård med dess utsökta interiörer. Gravfältet från romersk järnålder å Vallox-Säby logbacke studerades ingående under ciceronskap av baron von Paykull och amanuens Berg. Den under restaurering stående Knivsta kyrka besöktes. Restaureringskommitténs ordförande kapten Gunnar Lundqvist hälsade välkommen och landsantikvarien redogjorde för de byggnadsdetaljer, som framkommit i samband med restaureringen, såsom den märkliga höggotiska portalen å kyrkans sydfasad, olika slag av nischer i koret och i sakristian, kyrkans äldsta utsmyckning å valv och pelare m. m.

Vid Noors säteri intogs den medhavda matsäcken, inomhus i borghall och kungssal för de som så önskade, utomhus för de som föredrog att njuta av den friska, klara septemberluften. Några data i den karolinska byggnadens historia meddelades, varefter bussarna fortsatte å slingrande vägar till de övriga herrgårdarna runt Valloxen, såsom Ledinge, Kvallsta och Eggebyholm. Vid Kvallsta, byggt i den hårlemanska herrgårdsstilen, berättade landsantikvarien om de olika byggnadsstilar, som karakterisera herrgårdarna runt Valloxen. Även här gavs tillfälle att bese interiörerna. Vid Tisslinge säteri, en anläggning med rokokodrag, välkomnade agronom och fru C. W. Nisbeth och bjöd samtliga att bese såväl den vackra herrgårdens inre som gårdsmuseet, inrymt i den ena gårdsflygeln.

I Danmarks nyrestaureerade kyrka avslutades dagen. Kontraktsposten Nils Gyhlenius gav en kort redogörelse för kyrkans historia och kantor Folke Wirell utförde ett par musikstycken på kyrkans nya orgel. Sedan professor Hörstadius framfört deltagarnas tack för »de tjugande upplevelser både ifråga om natur och kultur», som höstutflykten 1958 erbjudit, styrde bussarna åter mot Uppsala.