



Bild 1. Upplands fornminnesförenings vice ordförande professor Dag Strömbäck hälsar utflyktsdeltagarna på planen framför Grönsö Slott.

Till Grönsö, Veckholm och Hemsta hällristningsfält i Boglösa

Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt 1958

Vid vårutflykten annandag pingst 26 maj 1958 besökte Upplands fornminnesförening sydvästra Uppland. Deltagarantalet var som vanligt stort, närmare 350 personer. Första uppehållet gjordes vid det vackert belägna och med sina anor från 1500- och 1600-talen historiskt intressanta



Bild 2. Fornminnesföreningen träder in i Veckholms vackra medeltidskyrka, »Trögdens domkyrka».

Grönsö slott. Fornminnesföreningens vice ordförande professor Dag Strömbäck hälsade här utflyktsdeltagarna och slottsherren kapten Gustaf von Ehrenheim berättade Grönsös historia. Så spred man sig på terrasserna, tittade på de vackra sjövyerna, beundrade kinesiska lusthuset med dess unika snäckdekor samt tre vackra gemak i slottet, med deras klenoder, som förevisades av förvaltare C. G. von Ehrenheim.

Från Grönsö fortsatte färden på idylliska och smala vägar till Veckholms kyrka, »Trögdens domkyrka». Kantor Bergqvist utförde orgelmusik vid inträdet i kyrkan och sedan alla bänkat sig tog kyrkoherde Sven Palm till orda och talade om kyrkan och dess många värdefulla inventarier. Efter högtidsstunden tågade samtliga med allmogespelmän i spetsen till



Bild 3. Vid Veckholms Gamla prästgård bildade damer i färgglada bygdedräkter häck under ledning av friherrinnan Gunhild Hermelin, längst t. h.

Veckholms Gamla prästgård, renoverad och bevarad åt framtiden som hembygdsgård. Damer i folkdräkter, »anförda» av friherrinnan Gunhild Hermelin, Torsvi, kantade gårdsplanen och ordföranden i Veckholms pastorats hembygdsförening kyrkvärden Herbert Lennartsson välkomnade. Sedan herr Lennartsson berättat om Gamla prästgården och hur den räddades till eftervärlden, vidtog gemensam kaffedrickning.

Härefter följde årsmötesförhandlingarna med professor Strömbäck som ordförande. Minnesord uttalades över de under året bortgångna, kyrkoherde Erik Söderlund, Knutby, handlanden Josef Lundqvist, Hållnäs, och tillsyningsmannen vid Kvekgården, K. E. Larsson. Sekreteraren föredrog årsberättelsen och lämnade meddelanden rörande Upplandsmuseet m. m. Till hedersledamöter valdes f. landshövding Georg Andrén och professor Strömbäck, som nu lämnade sina presidieposter. Till medaljörer utsågs folkskollärare C. J. Wahlström, Valö, och kyrkoherde G. Unestam, Uppsala. Till ordförande valdes landshövding Elis Håstad och till vice ordförande professor Sven Hörstadius.



Bild 4. Hällristningsfigurerna vid Hemsta i Boglösa väckte berättigt intresse.

Från Veckholm fortsatte färden till Boglösa, där det blev en liten promenad fram till de berömda hällristningarna vid Hemsta. Direktör Einar Kjellén, Grillby, som dagen till ära målat i de närmare 300 figurerna av olika slag, demonstrerade desamma och lämnade goda råd åt hugade hällristningsupptäckare.

I festvåningen på Enköpings Stadshotell avslutades dagen med gemensam middag med spirituella tal, pigg konversation och god stämning överlag. Professor Strömbäck framförde tack till alla medverkande i dagens utflykt liksom dess arrangörer samt tackade för de minnesrika åren i Upplands fornminnesförenings styrelse. Han minde om de båda landshövdingarna Kjellmans och Andréns insatser och hälsade landshövding Håstad. Efter levet för Uppland och Upplandssången talade lands-

hövding Håstad, prisade professor Strömbäck för hans »avhälsingesering» och insatser inom uppländsk kulturminnesvård, hyllade Upplands skönhet och välkomnade professor Hörstadius som vice ordf. i fornminnesföreningens styrelse. Därefter var det efter den rikt givande dagen dags för återfärd till hemstaden.