

UPPLANDS FORNMINNESFÖRENING

Styrelsens berättelse över föreningens verksamhet arbetsåret 1952—1953

IN MEMORIAM

Förlidet år har Upplands fornminnesförening förlorat en högt skattad medlem och hedersledamot, nämligen konstnären och konservatorn *John Österlund*. Han för född i Stockholm 1875. Efter studier där vid Tekniska skolans högre konstindustriella avdelning och vid Konsthögskolan, vilken han 1903 lämnade med kanslersmedalj, företog Österlund i utbildningssyfte resor till Europas konstcentra. Han bosatte sig härefter i Uppsala, där han, trots att han i huvudsak sökte sina motiv på Gotland och vid västkusten, kom att räknas till de mera kända upplandsmålarna. Som konstnär hade han sina rötter i 1890-talets nationalromantik. En betydelsefull gärning, både konstnärligt och kulturhistoriskt, utförde John Österlund i egenskap av konservator av medeltida kalkmålningar i kyrkor i Uppland och annorstädes i Sverige. Det var främst för sina förtjänster härutinnan som Upplands fornminnesförening år 1950 utsåg honom till hedersledamot. Under ett antal år var John Österlund ordförande i Upplands konstförening. Fornminnesföreningen bevarar i tacksam hågkomst minnet av sin bortgångne hedersledamot.

STYRELSE

Fornminnesföreningens styrelse har under arbetsåret 1952—1953 haft följande sammansättning:

- Landshövding Georg Andrén, Uppsala, ordf.
- Professor Dag Strömbäck, Uppsala, v. ordf.
- Riksdagsman Gunnar Lodénius, Penningby.
- Friherrinnan Wera von Essen, Vattholma.
- Jordbrukskonsulent Göran Knutsson, Uppsala.
- Riksdagsman Edv. Thun, Enköping.
- Bankdirektör Gunnar Rosenborg, Uppsala, skattmästare.

Landsantikvarie Nils Sundquist, Uppsala, sekreterare.
Intendent Nils Ålenius, Uppsala.
F. rektor Wilh. Mattson, Väddö.
Direktör Eric Wolrath, Uppsala.
Redaktör Ellis Edman, Uppsala.
Regeringsrådet Adolf Lundevall, Stockholm.
Ingenjör Eric Åberg, Uppsala.

Utsedda av Uppsala stad:

Förste arkivarie Manne Eriksson, Uppsala.
Missionssekreterare Göran Widmark, Uppsala.

Suppleanter för de två sistnämnda:

Redaktionssekreterare Stig Carlbring, Uppsala.
Chefredaktör Axel Ljungberg, Uppsala.

Verkställande utskott: Verkställande utskottet har utgjorts av landshövding Andrén, ordf., prof. Strömbäck, förste arkivarie Eriksson, dir. Wolrath, skattmästaren och sekreteraren.

Revisorer: Föreningens revisorer ha varit f. bankdirektör G. A. Barre och godsägare Hugo Ruhngård med fru Jenny Lindgren och f. syssloman K. J. Sundberg som ersättare. Av Uppsala stad utsedd revisor har varit svetsaren O. Nordström med redaktör Torsten Rehnström som ersättare.

ÅRSMÖTE OCH VÅRUTFLYKT

Vid Upplands fornminnesförenings årsmöte och vårutflykt söndagen 25 maj 1952, varvid färden ställdes till västra Uppland och Västmanland, deltog innemot 300 personer. Vid Lottas gård i Kvek, Upplands fornminnesförenings egen gård i Fröslunda socken, hälsades färdtagarna av föreningens ordf. landshövding Hilding Kjellman, varefter årsmötesförhandlingarna vidtogs. Minnesord uttalades över rektor Sven Kjersén och greve Göran Posse. Styrelse- och revisionsberättelserna föredrogos och godkändes. Till godsägare P. Landelius, Taxnäs, som till fornminnesföreningen donerat den vid Kvekgården belägna vaktarstugan med tillhörande tomtområde, och till direktör P. Andersson och hemmansägare J. Ludvigsson, Åloppa, vilka överlämnat en penningssumma till vaktarstugans restaurering, framfördes föreningens tacksamhet. Kvekgårdens vaktare, herr K. E. Larsson, som på utflyktsdagen fyllde 60 år, hyllades. Årsavgiften i fornminnesföreningen höjdes till 10 kr. och

avgiften för medlemmar, som samtidigt äro anslutna till hembygdsföreningar, bestämdes till 8 kr. Till föreningens hedersledamöter valdes f. riksantikvarie Martin Olsson, Stockholm, och domkyrkosyssloman Mats Åmark, Uppsala. Föreningens förtjänstmedalj tilldelades överlärare Bror A. Sjögren, Alunda, och hemmansägare Gustaf Vennberg, Riala. Efter avlidne rektor Sven Kjersén invaldes i styrelsen ingenjör Eric Åberg, Uppsala. Efter f. landshövding Kjellman, som i samband med sin avgång från landshövdingeämbetet ville lämna sin post som ordförande, valdes landshövding Georg Andrén, vilken avtackade den avgående av föreningen högt skattade ordföranden.

Efter årsmötesförhandlingarna redogjorde intendent Ålenius för Kvekgården, vars olika byggnader från 1700-talets slut och 1800-talets början demonstrerades av intendenten och amanuens Tjernberg. Nästa uppehåll gjordes vid den av Torstuna hembygdsförening nyligen iordningställda hembygdsgården i Härled med anor från tidigt 1800-tal. Sedan hembygdsföreningens ordf. kyrkoherde Gunnar Engman välkomnat utflyktsdeltagarna och tecknat drag ur bygdens och hembygdsgårdens historia, följde gemensam kaffedrickning. Landsantikvarie Sven Drakenberg, Västerås, redogjorde för de västmanländska hembygdsföreningarna och deras verksamhet. Sedan landshövding Kjellman framfört ett tack till Torstuna hembygdsförening för det vänliga och gästfria mottagandet, fortsattes färden till Björksta kyrka, där en högtidsstund hölls. Kyrkoherde Fahle Hammar meddelade några data ur kyrkans byggnadshistoria och demonstrerade dess inventarier. Landsantikvarie Drakenberg talade om Västmanlands fornlämningar, särskilt fornminneskomplexet vid Anunds hög i Badelunda. I Västerås, utflyktens slutmål, visades domkyrkan av dr Drakenberg, varefter gemensam middag intogs på restaurang Klippan. Den avgående ordföranden, landshövding Kjellman, hyllades och utsågs enhälligt till hedersledamot i fornminnesföreningen. Tal hölls av landshövding Kjellman, vice ordf. prof. Strömbäck, landsantikvarie Sundquist och hemmansägare Gustaf Vennberg. På hemvägen gjordes ett uppehåll vid fornminnesområdet vid Anunds hög i Badelunda.

ANSLAG OCH GÄVOR

Fornminnesföreningen har under år 1953 alltjämt haft förmånen att erhålla ekonomiskt stöd för sin verksamhet från myndigheter, vissa institutioner och enskilda. Uppsala läns landsting har anslagit 7 000 kr., Stockholms läns landsting 5 000 kr. och Uppsala stad 10 000 kr.

Under verksamhetsåret 1952—53 har Upplands fornminnesförening fått mottaga flera storartade gåvor och testamentariska förordnanden. Länsinsamlingen, 25 750 kr., varmed landshövding Kjellman hyllades vid sin avgång från landshövdingeämbetet 31 mars 1952, har överlämnats till Upplands fornminnesförening att utgöra »Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond» med uppgift att inom Uppsala län ekonomiskt stödja hembygdsvård och därmed besläktade strävanden, »som kunna befordra människornas känsla av samhörighet med hembygden».

Framlidna fru Constance Andersson, Uppsala, har i testamentariskt förordnande till Upplands fornminnesförening överlämnat huvuddelen av sin kvarlåtenskap, omkring 420 000 kr., att utgöra »Frans och Constance Anderssons donation» med uppgift att befordra Uplandsmuseets byggnadsfråga och att stödja museets samlingsverksamhet. Donationen upptar dessutom en samling kulturhistoriskt värdefulla föremål, såsom möbler i rococo, silver- och tennsaker.

För de storartade gåvorna, de största i föreningens historia, uttalar fornminnesföreningen sin djupa tacksamhet.

FRÅN VERKSAMHETEN

Beträffande föreningens arbete inom landskapets kulturminnesvård hänvisas till vad som nedan anföres under »Tjänstemännens verksamhet». Medlemsvärvningen har fortsatt och ett flertal ordsombud ha svarat för distribueringen av årsboken i bygderna.

TJÄNSTEMÄNNENS VERKSAMHET

Landsantikvarien

Landsantikvarien har tjänstgjort som sekreterare och expeditjonsföreståndare, redaktör för årsboken och tidskriften samt som intendent för Uplandsmuseet. Ett stort antal ärenden, i huvudsak rörande forntiden och medeltiden, har handlagts. För Riksantikvarieämbetet har ett ej ringa antal yttranden rörande olika kulturminnesvårdsfrågor avgivits.

Landsantikvarien har tjänstgjort som sekreterare i Disanämnden och varit intendent för Disagården. Landsantikvarien har dessutom tjänstgjort som sekreterare hos den kommitté, som omhänderhar återställandet av Olof Rudbecks Theatrum Anatomicum i kupolen å Gustavianum, hos 1947 års museikommitté för ett stadsmuseum i Uppsala samt t. o. m. 1952 hos Kommittén för utgivande av Uppsala stads historia.

Under förlidet arbetsår har landsantikvarien fortsatt sina forskningar rörande Uppsala stads uppkomst och äldsta utveckling, till vilket arbete särskilt anslag lämnats av Uppsala stad och vars resultat publicerats som Del I i verket »Uppsala stads historia».

Under förlidet arbetsår har landsantikvarien handlagt ett antal ärenden rörande såväl forntiden och medeltiden som nyare tiden, bl. a. i Alunda, Bred, Bälinge, Börstil, Danmark, Enköping, Enåker, Film, Gryta, Harbo, Härnevi, Rasbokil, Skuttunge, Stavby, Söderfors, Torsvi, Valö, Vänge, Ärentuna, Öregrund, Össebygarn och Östervåla. Landsantikvarien har under året publicerat ett flertal uppsatser av skiftande kulturhistoriskt innehåll samt hållit föredrag i stad och på land.

Amanuensen

Amanuensen har biträtt landsantikvarien i hans tjänstverksamhet, såväl beträffande ärenden inom Uppsala stad som inom distriktet. Amanuensen har tillika varit redaktionssekreterare för årsboken samt omhänderhaft 1947 års museikommittés registrerings- och insamlingsarbete. Under våren 1952 har de av Uplandsmuseets samlingar, som inrymts i Disagårdens bodar och uthuslängor, genomgått och omordnats.

I Uppsala har amanuensen undersökt och tillvaratagit de fynd, som kommit i dagen vid schaktningsarbeten i kvarteren Duvan, Lejonet, Muren, Studenten och Trädgården samt i Odinslund. I fastigheten Nedre Slottsgatan 10 har i samband med omändring av interiören undersökts och omhändertagits äldre byggnadsdetaljer och tapetprover. I huset Bredgränd 3 har timmerkonstruktioner uppmätts och fotograferats. I Edsbro socken har ett antal forngravar från äldre järnålder undersökts, varom rapport avgivits till Riksantikvarieämbetet.

På landsbygden har amanuensen biträtt vid ärenden rörande såväl forntiden och medeltiden som nyare tiden. Rörande *fortiden* i Bälinge, Dalby, Edsbro, Husby-Ärtinghundra, Jumkil, Nysätra, Skuttunge, Stavby, Söderfors, Vaksala, Valö, Vendel och Vårfrukyrka; rörande *medeltiden* i Harbo, Härnevi, Vaksala och Östervåla; rörande *nya tiden* i Almunge, Danmark, Enköping, Funbo, Nysätra, Rasbokil, Skogs-Tibble, Skuttunge, Söderfors och Vänge.

I Husby-Ärtinghundra och Knutby har föredrag hållits i samband med fornminnesexkursioner och på Disagården i samband med demonstration av linberedningsredskap. I Rasbokil har biträde lämnats vid anordnande av en hemslöjdsutställning på Arby slott. Amanuensen har även bistått med visningar av Uppsala stads se-

vårdheter samt högarna, kyrkan och Disagården i Gamla Uppsala. Vid den av Svenska turistföreningen, Upplands fornminnesförening samt Uppsala läns bildningsförbund och Stockholms läns bildningsförbund anordnade kursen i Sigtuna 24—26 april 1953 med mottot »Storkommunen som hembygd» har amanuensen varit en av kursledarna.

Hembygdskonsulenten

Intendent Ålenius har biträtt de lokala hembygdsföreningarna med insamling av kulturhistoriskt material, restaureringsarbeten, inventeringsarbeten, katalogisering, ordnandet av utställningar samt medverkan med föredrag och studiehandledning och därvid besökt ett 30-tal socknar.

Årets mest omfattande arbete har varit inventeringen i Tegelsmora i syfte att komplettera samlingarna, som företedde stora luckor, vidare uppordnandet av samlingarna i den för ändamålet av kommunen överlämnade gamla klockargården, sedan samlingarna noggrant katalogiserats. För det sålunda ordnade hembygds museet, som i betraktande av insamlingsområdets omfattning är landskapets hittills förnämsta, lämnades en redogörelse i årgången 1952 av årsboken.

Vid Grenome ha de gamla bodarna färdigställt. F. förste bibliotekarien Oskar Lundberg har bekostat reparation och omklädsel av 1800-talsmöblerna, skänkt en oljemålning och en skulpterad 1600-talskista samt överlämnat en samling stapelbara stolar att användas i stora salen. Konstnären Gusten Widerbäck har överlämnat en större, särskilt för Grenome utförd oljemålning och fru Carin Thunman skänkt ett antal originalteckningar av Olof Thunman. Ytterligare gåvor ha utlovats av bland andra professor Carl Eldh. Ingenjör Anders Diös har efterskänt en större fordran för reparationskostnader.

Vid Rasbokils hembygdsförening har friluftsmuseet planerats och manbyggnaden har uppförts under innevarande år. Kulturhistoriska sockeninventeringar ha förutom i Tegelsmora utförts bland annat i Husby-Långhundra, Vidbo, Almunge och Skogstibble och resultatet redovisats vid utställningar. Härvidlag har i vissa fall ett givande samarbete med länens bildningsförbund förekommit. Katalogiseringsarbetet i Rasbo har slutförts.

Intendenten har publicerat artiklar av kulturhistoriskt innehåll i dagspressen, bland annat uppsatsen »Uppländska hembygds museer i trångmål» i Upsala Nya Tidnings julnummer 1952.

UPLANDSMUSEET

Styrelse för Uplandsmuseet har varit Uplands fornminnesförenings styrelse och föreståndare för museets samlingar landsantikvarie Sundquist. Under tiden 18 april—20 maj 1952 har museets föremålsbestånd på Disagården genomgått av amanuens Tjernberg. De i de olika bodarna magasinerade föremålen ha uttagits och rengjorts, varefter de, hophållna i olika grupper, uppstälts i de olika utrymmena på så överskådligt sätt som varit möjligt.

Under det gångna året har Uplandsmuseet fått mottaga den under rubriken »Anslag och gåvor» omnämnda fru Constance Anderssons donation. Från fröken Schüllerquist, Uppsala, och fröken Hallgren, Örbyhus, har överlämnats ett par besman från 1800-talet, resp. 1700-talet. Till dessa givare och till övriga personer, som på ett eller annat sätt understött museet i dess verksamhet, uttalar museistyrelsen sitt varma tack.

KVEKGÅRDEN

Kvekgården, fornminnesföreningens gård i Fröslunda socken, har stått tillgänglig för allmänheten och visats av dess vaktare herr K. E. Larsson. Under arbetsåret 1952—1953 har fornminnesföreningen, i enlighet med vad som ovan sagts i samband med utflykten, fått mottaga flera värdefulla gåvor till Kvekgården. Förutom de nämnda har fornvårdare Albin Rylander överlämnat 1 100 kr. till reparationer vid gården. Till alla givare vill fornminnesföreningen uttrycka sin stora tacksamhet.

PUBLIKATIONER

Föreningens årsbok UPPLAND 1952, under redaktion av Nils Sundquist, Nils Alenius och Manne Eriksson, har givits formen av en festskrift till föreningens avgångne ordf. landshövding Hilding Kjellman, till vilken den överlämnades 21 febr. Den rika illustrationen av huvuduppsatsen »Ståthållare och landshövdingar i Uppsala län under 350 år», en krönika i bild och ord av Nils Sundquist och Anna-Märta Tjernberg, har möjliggjorts genom bland fornminnesföreningens medlemmar insamlade medel. Ur årsbokens övriga innehåll må anföras: »Det gamla Tegelsmora» av Nils Alenius; »Smör Jöns och Boudret» av Gurli Taube; »En gammal dagbok i Edsbro» av K.-A. Grandin; »Historier på gammalt rialamål», upptecknade av Gustaf Vennberg samt »En hemslöjdsutställning på Ärby slott» av Greta Höök-Lundevall.

VERKSAMHET NÄRA KNUTEN TILL FÖRENINGENS

De många hembygdsföreningarna ute i landskapet ha fortsatt sitt målmedvetna arbete till den uppländska hembygdsvårdens fromma. För den insats de sålunda gjort betygar Upplands fornminnesförening dem sin stora uppskattning. Föreningen stannar också i tacksamhetsskuld till de många specialsammanslutningar, såsom Disastiftelsen, Disa Gille, Stiftelsen Geijersgården, 1947 års museikommitté m. fl., vilka genom sin verksamhet avbördat landskapsorganisationen ett flertal viktiga ärenden.

Disastiftelsen

har fortsatt sin verksamhet genom sitt verkställande organ, Disanämnden. Sedan val av nämndens presidium ägt rum och de sammanslutningar, vilka bilda stiftelsen, verkställt representantval, har Disanämnden fått följande sammansättning:

för *Upplands nation*: med. d:r docent Tord Skoog och landsantikvarie Nils Sundquist, med fil. mag. Inga Löwdin och med. lic. Curt Åhlander som suppleanter,

för *Upplands fornminnesförening*: direktör Eric Wolrath och fru Karin Bratt, med intendent Nils Ålenius och fru Anna Lovén som suppleanter,

för *Uppsala fabriks- och hantverksförening*: stadsträdgårdsmästare Pehr Boierth med ingenjör Anders Diös som suppleant,

för *Uppsala läns hemslöjdsförening*: friherrinnan Wera von Essen.

för *Uppsala läns husmodersförbund*: fru Aina Carlsson med fru Signe Swärd som suppleant,

för *Uppsala stad*: tillsyningslärare Harald Gustafsson med kyrkoherde Allan Svantesson som suppleant,

för *Jordbrukareungdomens förbund*: jordbrukskonsulent Göran Knutsson med lantbrukare Gunnar Hübinette som suppleant, samt *vald av nämnden*: regeringsrådet Adolf Lundevall.

Verkställande utskottet har förutom av den av Upplands nation utsedde ordföranden, docent Tord Skoog, bestått av vice ordföranden, friherrinnan Wera von Essen, sekreteraren landsantikvarie Nils Sundquist och skattmästaren regeringsrådet Adolf Lundevall.

Disagården. Våren och sommaren 1952 ha byggnads- och reparationsarbeten utförts vid Disagården under landsantikvariens ledning. För medel, kr. 2 500, som ställts till Disagårdens förfogande av f. landshövding Hilding Kjellman, har en marknadsbod uppförts att användas för försäljning och servering vid å Disagården arrangerade fester. Å flera av Disagårdens byggnader ha takomläggningar

skett samt rödfärgning, tjärstrykning, impregnering och oljemålning utförts. Väderkvarnen från Ramsta har försetts med ny syllkonstruktion, kvarnhuspanel och nya vingar. Gärdesgårdarna kring området ha upprättats och lagats. I samband med amanuens Tjernbergs genomgång av Uplandsmuseets samlingar på Disagården har så gott som samtliga bodar och uthus på gården gjorts tillgängliga för besökande.

I likhet med föregående år har Svenska Ungdomsrings Upsalaavdelning fått disponera gården för dansaftnar i samband med folkdansuppvisningar emot en provision på inträdesbiljetterna, vilket givit ett värdefullt tillskott till stiftelsens kassa. Vakthållning och visning av Disagården har under året handhåfts av fru Aina Carlsson. Skolklasser från Uppsala under lärares ledning ha fått besöka gården utan avgift. Gruppbesök ha gjorts av Uppsala läns husmodersförbund och skolklasser förutom från Uppsala, från Danmark, Harbo och Vänge.

14 sept. 1952 anordnade Disanämnden en s. k. familjesöndag på Disagården, vilken besöktes av nära 300 personer. Landsantikvarie Sundquist redogjorde för Disagårdens tillkomst och professor Robin Fåhræus berättade om sin släktskap med Gränbygården, vars 200-årsjubileum nu hugfästes. Amanuens Tjernberg talade om linberedning samtidigt som användningen av de vid Disagården befintliga linberedningsredskapen demonstrerades.

Disa Gille

Söndagen 1 febr. 1953 hölls på Stockholms nation Disa Gilles stämma, för första gången i Upplands fornminnesförenings regi. Ej blott medlemmar i Disa Gille utan även fornminnesföreningens medlemmar äga hädanefter rätt att deltaga i Disa Gille, vilket givits formen av ett Upplands fornminnesförenings vinterting. Landsantikvarie Sundquist höll föredrag om »Det forntida Uppsala och Distingen». Disa Gilles pris för år 1952 tilldelades Tegelsmora hembygdsförening. Den första utdelningen ur »Landshövding Hilding Kjellmans hembygdsfond» överlämnades enligt donators vilja till Vänge hembygdsförening som bidrag till restaurering av Ekeby kvarn. Disalaget spelade allmogemusik, Fyrisgillet gav uppvisning i folkdanser, fröken Brita Lundevall, Stockholm, sjöng visor, upptecknade i Rasbokil, till ackompanjemang av sin broder fil. kand. Anders Lundevall. Kandidaterna Gunnar Eneskär och Bengt Karlsson sjöngo gluntar till pianoackompanjemang av kandidat Lars-Erik Sanner.

Tidigare på dagen hölls en välbesökt sammankomst för upp-

ländska hembygdsvårdare på Hantverksföreningens lokal med en mycket givande diskussion över ämnet »Hembygdsrörelsen och storkommunerna». Inledare voro fru Greta Höök-Lundevall, Rasbokil, och kyrkoherde Erik Söderlund, Knutby.

Stiftelsen Geijersgården

Vid Geijersgården har under arbetsåret smärre reparationer och underhållsarbeten utförts. Stiftelsens ordförande är landshövding Georg Andrén, dess verkställande ledamot och skattmästare f. förvaltare H. Killander, Uppsala.

1947 års museikommitté för ett stadsmuseum i Uppsala

1947 års museikommitté för ett stadsmuseum i Uppsala har fortsatt sin verksamhet. Två alternativ för museifrågans lösning har varit föremål för diskussion, nämligen den av Uppsala Universitet ägda Akademikvarnen och det av Uppsala stad ägda kvarteret Munken med Olympen, Imperfektum och Grillska gården. För en byggnads- och museiteknisk utredning av nämnda två projekt har kommittén av Uppsala stad erhållit ett anslag å 2 000 kr. I Uppsala stadsfullmäktige har en motion väckts om att museikommitténs uppgift skall utökas med att också utreda landskapsmuseets lokalfråga.

Insamlings- och registreringsarbetet av föremål från Uppsala stad har fortsatt. Gåvor ha mottagits av prof. Fredrik Berg, direktör Henrik Svanfeldt, kamrer G. Holdo, Gottfrid Sidwalls sterbhus, kassör Th. Gustaf Carlsson och Uppsala Byggnadsgille. Till nämnda givare uttalar museikommittén sitt tack. Insamlings- och registreringsarbetet har omhänderhaft av amanuensen hos Upplands fornminnesförening fröken Anna-Märta Tjernberg.

EXPEDITION, ARKIV M. M.

Föreningens expedition för utlösen av årsboken, biljettförsäljning till utflykter m. m. har varit förlagd till Sysslomansgatan 10, 2 tr.

Bibliotek och arkiv har under året väsentligt utökats, dels genom gåvor, dels genom byten med andra fornminnesföreningar och hembygdsförbund. I vissa fall har för föreningens verksamhet nödvändiga böcker inköpts. Föreningen vill lägga minnesgoda personer på hjärtat att skänka litteratur och bildmaterial, såsom fotos, teckningar, gravyrer m. m. rörande landskapet Uppland, till föreningens bibliotek och arkiv.

EKONOMISK STÄLLNING

Föreningens ekonomiska ställning är alltjämt bekymmersam. Föreningen är därför i största behov av att få sina anslag från myndigheterna inom föreningens verksamhetsområde utökade. Föreningen gläder sig åt att även det gångna verksamhetsåret ur medlemssynpunkt varit tillfredsställande, men vill rikta en uppmaning till alla medlemmar att bidra till utökandet av medlemsnumreren. Härigenom skulle omfånget av publikationsverksamheten ej behöva inskränkas.

Föreningen vill slutligen till alla myndigheter, föreningar och enskilda, som under förlidet arbetsår på olika sätt lämnat verksamheten sitt stöd, rikta ett varmt tack för visad välvilja och förståelse.

Uppsala 20 april 1953.

GEORG ANDRÉN

Ordf.

Nils Sundquist

Sekr.